

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 1938-2010

Phan Quỳnh

Phần một

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO là một môn phái võ đạo Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo vào cuối thập niên 30 của thế kỷ 20, thời kỳ đất nước Việt Nam sống trong thảm cảnh nô lệ.

Thời đó, phần đông thanh niên bị lôi kéo vào lớp sống buông thả do thực dân Pháp khuyến khích để ru ngủ, hoặc thanh niên dẫn thân theo con đường cách mạng cứu nước. Ông Nguyễn Lộc quan niệm rằng, muốn dân tộc thăng tiến thì phải tạo cho thanh niên một ý chí vững mạnh, một tinh thần quật khởi, một nghị lực quả cảm. Tất cả những điều mong muốn đó phải được chứa đựng trong tấm thân đanh thép và một tinh thần sáng suốt. Ấp ủ hoài bão ấy nên ngoài việc trau dồi kiến thức, ông còn dày công luyện tập hầu hết các môn võ và vật cổ truyền Việt Nam làm nền tảng kỹ thuật, tiếp theo là nghiên cứu những đặc tính Cương và Nhu của các võ phái cổ kim trên thế giới để hình thành môn võ riêng biệt bao gồm cả hai tính chất đó : **CƯƠNG NHU PHỐI TRIỂN** lấy tên là "VOVINAM", được hiểu là "Võ Việt Nam" và cũng để cho người ngoại quốc dễ đọc dễ nhớ.

Khoảng mùa thu năm 1938, khi việc nghiên cứu hoàn thành, ông mang ra huấn luyện thể nghiệm cho một số thân hữu cùng lứa tuổi. Trong thời gian này, Vovinam lại được ông tiếp tục sửa chữa, bổ sung về lý luận lẫn kỹ thuật. Ngót một năm sau, ông đem lớp môn sinh đầu tiên công khai ra mắt quần chúng tại nhà Hát Lớn Hà Nội. Cuộc biểu diễn thu hút đông đảo người xem và thành công rực rỡ.

Để tạo thuận lợi trong việc truyền bá và phát triển "người con tinh thần" của mình, võ sư Nguyễn Lộc nhận lời mời của bác sĩ Đặng Vũ Hỷ - Hội Trưởng Hội Thân Hữu Thể Thao - tổ chức các lớp dạy Vovinam dành cho thanh niên. Lớp võ công khai đầu tiên khai giảng vào mùa xuân năm 1940 tại trường Sư phạm (École Normale) ở phố Cửa Bắc, Hà Nội. Sau đó, nhiều lớp võ liên tục được mở ra.

Nhớ lại những sự việc có ý nghĩa sâu sắc, các môn đệ ở thời kỳ 1938-1940 thường kể lại tấm gương "uy vũ bất năng khuất" của vị Sáng Tổ môn phái. Trong buổi biểu diễn vào mùa thu 1940, có một viên chức cao cấp của thực dân Pháp là Trung tá Maurice Ducoroy chủ tọa; vì hấn ta là biểu tượng cho thực dân thống trị ngồi trên khán đài nên võ sư Nguyễn Lộc không cho các môn sinh "Nghiêm Lễ" (lễ chào của Vovinam) khán giả như thường lệ mà đưa môn sinh vào hậu trường nghiêm mình làm lễ trước bàn thờ tổ quốc đã được lập sẵn. Giữa cuộc biểu diễn, ông Đặng Vũ Hỷ mời ông lên khán đài để Ducoroy tặng huy chương. Biết không thể từ chối, ông đành phải lên nhận, nhưng khi rời "khán đài danh

dự," ông điềm nhiên gỡ huy chương bỏ vào túi và ung dung điều khiển tiếp cuộc biểu diễn. Hành động trên không những làm bề mặt chức quyền thực dân mà còn gây xúc động sâu xa về lòng yêu nước và ý thức dân tộc trong giới thanh niên và nhất là các môn sinh Vovinam thời đó.

Từ đó, Vovinam luôn luôn châm ngòi cho phong trào công khai chống Pháp. Phong trào đó được phát động mạnh vào năm 1942, từ vụ đụng độ chính thức giữa hai giới sinh viên Việt và Pháp tại trường Đại Học Hà Nội và công chức tại Sở Canh Nông, đều do các sinh viên và viên chức môn sinh Vovinam chủ xướng. Vì thế, chính quyền thực dân Pháp ra lệnh đình chỉ các lớp võ thuật tại trường Sư Phạm, cấm chỉ võ sư Nguyễn Lộc hoạt động. Đây chính là giai đoạn thử thách quan trọng nhất của môn phái Vovinam. võ sư Nguyễn Lộc vẫn bí mật dạy một số môn đệ tâm huyết ở nhà riêng và phát động phong trào công khai chống Pháp trong quảng đại quần chúng

Ít lâu sau, Vovinam cộng tác với các đoàn thể ái quốc tổ chức các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Hai Bà Trưng, các công cuộc cứu tế xã hội, triệt hạ tượng đồng thực dân tại các vườn hoa Paul Bert, Canh Nông... Đồng thời nhiều lớp võ tự vệ được mở ra tại nhiều nơi ở Hà Nội đã thu hút hàng chục ngàn môn sinh

Sự hâm mộ Vovinam trong quần chúng thời đó được bộc lộ bằng những khẩu hiệu: *"Người Việt học võ Việt", "Không học Vovinam không phải là người yêu nước"...* Tinh thần ái quốc và tiềm lực dân tộc được khơi dậy.

Ở thời kỳ này, việc đấu tranh giành độc lập là nhu cầu bức thiết của đất nước. Do đó, kỹ thuật võ phát xuất từ nghiên cứu sáng tạo của Sáng Tổ rất đơn giản, hữu hiệu mà dễ tập, dễ áp dụng nhưng rất cương mãnh, dữ dội, đặt nặng tính tốc chiến tốc thắng với phương pháp huấn luyện chú trọng nhiều về ngoại công thân thép, tốc lực, sức chịu đựng và sức bền bỉ. Chương trình tuy có phân cấp sơ, trung, và cao đẳng nhưng không mấy ai học quá ba năm, một phần vì thời cuộc, vì nhu cầu ứng phó cấp thiết; một phần đôi lúc do nhà cầm quyền Pháp cấm cản, hàng ngũ cốt cán phải tập luyện bí mật. Các lớp võ công khai lúc bấy giờ thường chỉ kéo dài ba tháng với những đòn cận chiến đơn giản.

Tháng 4-1945, từng đợt võ sư Vovinam được tung đi khắp toàn quốc để quảng bá và giúp cho thanh niên có một lợi khí chống xâm lăng hữu hiệu.

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Võ Sư Sáng Tổ lãnh đạo các môn đệ cùng toàn dân tham gia kháng chiến chống Pháp. Một số môn đồ đã trở thành những chỉ huy nổi tiếng, và một số đã hy sinh cho Tổ Quốc.

Khi Việt Minh bắt đầu thao túng cuộc kháng chiến và lộ bản chất là những con người Cộng Sản khát máu, Ông đã ngưng mọi sự giúp đỡ của Môn Phái cho Việt Minh. Với chủ trương tiêu diệt những sự chống đối, Việt Minh đã ra lệnh lùng bắt võ sư Nguyễn Lộc cùng các môn đồ. Bị lùng bắt bởi hai lực lượng đối nghịch là Việt Minh và chính quyền Pháp, Ông đã ra lệnh cho các môn đồ phân tán mỏng về các địa phương để ẩn tránh. Còn một số ít môn đồ tâm huyết theo Ông lên

mạn ngược trở về quê hương ông.

Tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất Sơn Tây võ sư Nguyễn Lộc đã mở lớp võ cho thanh niên huyện Thạch Thất và cử môn đệ phụ trách lớp võ thuật cho Sinh Viên Sĩ Quan trường Quân Chính Trần Quốc Tuấn. Sau đó Ông lại lên đường phiêu bạt, mở rải rác các lớp Huấn Luyện cho Đại và Trung Đội Trường Dân Quân Du Kích ở làng Chế Lưu, Âm Thượng, Thanh Hương, Đan Hà, Đan Phú...

Mặt trận Việt Minh ngày càng lộ rõ bộ mặt thật Cộng sản tay sai ngoại bang , vào tháng 3 năm 1948, võ sư Nguyễn Lộc xuôi Phát Diệm, đến khu an toàn của giáo xứ Phát Diệm. Ông cử môn đệ phụ trách huấn luyện cho Tổng Bộ Tự Vệ Công Giáo Phát Diệm.

Tháng 8-1948, Ông hồi cư về Hà Nội, tái mở những lớp võ cho thanh niên để gây dựng lại phong trào học Vovinam, kiến thiết lại đời sống xã hội, khơi lại lòng tin yêu của thanh niên trong việc tu dưỡng tinh thần và rèn luyện thân thể.

Năm 1951, Ông cộng tác với một số nhân sĩ thành lập Việt Nam Võ Sĩ Đoàn với những lớp võ đại chúng tại sân trường Hàng Than, Hà Nội.

Ngày 20-7-1954, Hiệp Ước Genève phân chia Việt Nam bằng vĩ tuyến 17 ra làm hai nước: miền Bắc Cộng Sản và miền Nam Quốc Gia. Đây là một cơ hội thử thách mới cho môn phái nói chung, và võ sư Nguyễn Lộc nói riêng Cuối cùng võ sư Nguyễn Lộc lại một lần nữa quyết định sáng suốt: vượt lên khỏi những khó khăn, trở ngại, để quyết định vào Nam tạo dựng lại từ đầu, trong những điều kiện không thuận lợi. Vì vậy cho nên vào tháng 7-1954, ông cùng các môn đồ tâm huyết di cư vào Nam, mở võ đường tại đường Thủ Khoa Huân (Sài Gòn). Ông đã cử các võ sư môn đệ phụ trách các lớp võ cho Hiến Binh Quốc Gia tại Thủ Đức...

Công trình quảng bá VOVINAM đang tiến triển, ngày 30-4-1960, vị Sáng Tổ VOVINAM, Võ sư Nguyễn Lộc đột ngột tạ thế vì chứng bệnh ung thư tại Sài Gòn. Trước khi ra đi, ông trao quyền lãnh đạo VOVINAM cho một môn đệ trưởng tràng : Võ sư Lê Sáng .

Đầu năm 1964, Võ Sư Lê Sáng cùng các võ sư khác, một đội ngũ trí thức trẻ hăng say và dấn thân, hoạch định một chương trình hành động để đặt nền tảng mới cho VOVINAM. Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái VOVINAM được thành lập, đồng thời chuyển danh xưng VOVINAM thành VOVINAM-Việt Võ Đạo (VVN-VVD).

Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái VOVINAM-Việt Võ Đạo có ba cơ cấu:

- 1-Tổng Cục Huấn Luyện**
- 2-Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Võ Đạo**
- 3- Tổng Hội Việt Võ Đạo**

1-Tổng Cục Huấn Luyện chuyên trách đào tạo võ sư, huấn luyện viên cốt cán, soạn thảo Chương trình , tài liệu Huấn luyện về võ lực, võ thuật , tinh thần võ đạo, thi cử các cấp.

2-Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Võ Đạo đảm trách phần tổ chức sinh hoạt thanh niên, văn nghệ, công tác xã hội, giao tế, v.v. .

3- Tổng Hội Việt Võ Đạo, bao gồm các cựu môn sinh và nhân sĩ, trí thức thân hữu nhằm phát triển VOVINAM-Việt Võ Đạo về bề rộng và bề sâu.

Nhân sự của **Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái VOVINAM-Việt Võ Đạo** lúc đầu gồm có:

*Chưởng Môn: **Võ sư Lê Sáng***

*Phụ Tá Chưởng Môn kiêm Trưởng ban Nghiên Kế: **Võ sư Trần Huy Phong***

*Thư Ký Thường Trực: **Võ sư Phan Quỳnh.***

*Thủ Quỹ : **Võ sư Nguyễn Văn Cường***

Các Ủy viên :

***Võ sư Mạnh Hoàng** (Trưởng ban Ngoại Vụ)*

***Võ sư Nguyễn Văn Thư** (Trưởng ban Tổng Phối Kiểm)*

***Võ sư Ngô Hữu Liễn** (Trưởng ban Pháp Lý)*

***Võ sư Trần Bản Quế** (Trưởng ban Tổ Chức Khánh Tiết)*

***Võ sư Nguyễn Văn Thông** (Thông ảnh) (Trưởng ban Tài Chánh)*

***Võ sư Trần Thế Phụng** (Trưởng ban Huấn Luyện)*

Những năm sau đó, vì nhu cầu mới, một số võ sư, những môn đệ trực hệ của Sáng tổ Nguyễn Lộc, đã được bổ xung vào danh sách **Ủy viên Hội Đồng Lãnh Đạo Môn Phái VOVINAM-Việt Võ Đạo** phụ trách công tác Huấn Luyện, Nội Vụ, Ngoại Vụ, hay Phát Triển như :

Võ sư Trần Đức Hợp,

Võ sư Hà Trọng Thịnh,

Võ sư Bùi Thiện Nghĩa,

Võ sư Lê Văn Phúc,

Võ sư Lê Trọng Hiệp,

Võ sư Phạm Hữu Độ,

và

Võ sư Nghiêm Văn Hùng.

Hội Đồng đã thành lập hệ thống đẳng cấp và võ phục, đồng thời bổ túc và thiết lập một chương trình huấn luyện theo từng cấp với thời gian luyện tập, vạch rõ **mục đích** sinh hoạt và **tôn chỉ** như sau :

1- Bảo tồn và phát huy nền võ học Việt Nam, nêu tinh thần thượng võ.

2- *Sưu tầm, nghiên cứu, và phát minh các thế võ để tu bổ, xây dựng cho nền võ thuật VVN-VVD mỗi ngày một phong phú và tiến bộ.*

3- *Huấn luyện môn sinh trên ba phương diện Võ Lực, Võ Thuật, và Võ Đạo.*

Về Võ Lực: VVN-VVD sẽ luyện tập cho môn sinh có một thân hình rắn chắc, vững vàng; một sức lực mạnh mẽ, dẻo dai để có thể bền bỉ, chịu đựng trước mọi khó khăn, cực nhọc, đẩy lui các bệnh tật, giữ cho thân thể luôn luôn tráng kiện và lành mạnh.

Về Võ Thuật: VVN-VVD sẽ huấn luyện cho môn sinh một kỹ thuật tinh vi để tự vệ hữu hiệu và sẵn sàng bênh vực lẽ phải.

Về Võ Đạo: VVN-VVD sẽ rèn luyện cho môn sinh một tâm hồn cao thượng, một ý chí bất khuất, một tính tình hào hiệp, biết khép mình trong kỷ luật tự giác, biết sống hợp quần trong tình đồng đạo, biết hy sinh trong nếp sống vị tha và trở nên những công dân gương mẫu, phục vụ cho bản thân, gia đình, tổ quốc, và nhân loại.

Để thực hiện **3 mục đích** nêu trên, môn phái VOVINAM-Việt Võ Đạo hoạt động theo **5 tôn chỉ** dưới đây :

1- Mọi hoạt động của môn phái VVN-VVD đều dựa trên một nền tảng vững chắc: Lấy Con Người làm cứu cánh, lấy Đạo Hạnh làm phương châm, lấy Kỹ Thuật và Ý Chí Quyết Cường làm phương tiện.

2-Môn phái VVN-VVD là một đại gia đình, trong đó môn đồ thương yêu và kính trọng lẫn nhau Sự kính trọng và lòng thương yêu ấy sẽ đan kết thành kỷ luật của Môn Phái, một giếng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự Môn Phái, phục vụ dân tộc và nhân loại

3- Môn phái VVN-VVD tích cực góp phần vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên.

4- Hoạt động của môn phái không có tính cách chính trị và tôn giáo.

5- Môn phái VVN-VVD luôn luôn tôn trọng các võ phái khác.

Trong giai đoạn 1965-1975 : VVN-VVD đã xây dựng, thành lập nhiều võ đường, nhiều Trung Tâm Huấn Luyện tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam Việt Nam, thành lập các **Cục Huấn Luyện Miền Tây, Cục Huấn Luyện Miền Đông, Cục Huấn Luyện Miền Đông Bắc,** và **Cục Huấn Luyện Miền Trung,** các cơ sở địa phương, phát triển chương trình học đường và trong các ngành Quân Công Cán Chính VNCH.

- **VVN-VVD trong Học Đường** : khởi đầu là bốn trường Trung Học thí điểm tại Sài Gòn: Chu Văn An, Pétrus Trương Vĩnh Ký, Trưng Vương và Gia Long, tiếp đến là các trường công lập khác như Nguyễn Trãi, Võ Trường Toản, Lê Văn

Duyệt, Trần Lục, Hồ Ngọc Cẩn, Mạc Đĩnh Chi... và cả luôn những học sinh của các trường tư thục tại Sài Gòn - Gia Định và một số tỉnh miền nam Việt Nam. Sau đó, phần đông các tỉnh, quận tại miền Nam Việt Nam đều có lớp VOVINAM-Việt Võ Đạo huấn luyện cho học sinh, thanh thiếu niên tại địa phương.

- VVN-VVD trong ngành Cảnh Sát Quốc Gia : Mở đầu là nhiều khóa liên tiếp đào tạo Huấn Luyện Viên Võ Thuật Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) cho toàn quốc được tổ chức tại Tổng Nha CSQG, rồi đến các lớp VVN-VVD tại Nha CSQG Đô Thành và các ty sở CSQG địa phương trên toàn quốc. Những huấn luyện viên Việt Võ Đạo thuộc ngành CSQG sau khi tốt nghiệp đã là những hạt nhân tốt trong việc phát triển môn phái bề rộng, đưa VOVINAM-Việt Võ Đạo về địa phương cấp tỉnh, cấp quận tại khắp miền Nam Việt Nam với những lớp võ thuật huấn luyện không những cho ngành CSQG mà còn cho quần chúng thanh thiếu niên nam nữ, học sinh tại địa phương.

- VVN-VVD trong Quân Lực VNCH :

- 1954-1955 : Huấn luyện VVN-VVD cho Bộ Chỉ Huy Ngự Lâm Quân tại Đà Lạt.

- 1955-1958 : Huấn luyện VVN-VVD cho Hiến Binh Quốc Gia, Huấn luyện VVN-VVD cho sinh viên sĩ quan Thủ Đức.

- Từ năm 1966 trở đi, việc huấn luyện VVN-VVD đã được phát triển rộng rãi trong các Quân Binh Chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, như :

- Ở Quân Đoàn 3-Vùng 3 Chiến Thuật : Quân Cảnh Quân Đoàn 3, Bộ Tổng Tham Mưu, Sư Đoàn 18 Bộ Binh (BB), Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, v.v. . .

- Ở Quân Đoàn 4-Vùng 4 CT : Trung Tâm HL Quân Đoàn 4 (tại Cái Vồn), liên tiếp mở nhiều khóa đào tạo Huấn Luyện Viên Võ Thuật về dầy võ cho các đơn vị thuộc vùng 4 CT, và các võ đường thuộc Sư Đoàn 21 BB, Trung Tâm Huấn Luyện Sư Đoàn 9 BB, Hải Quân Long Xuyên, Hải Quân Bình Thủy v.v. . .

- Ở Quân Đoàn 2 và Quân Đoàn 1 Vùng 2 và Vùng 1 CT : Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân, Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, Sư Đoàn 3 BB, v.v. . .

-VVN-VVD trong ngành Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn : Từ năm 1968, cao trào luyện tập Việt Võ Đạo cho Cán Bộ Phát Triển Nông Thôn được phát động với hàng chục ngàn Cán Bộ Nông Thôn tham dự tại Sài Gòn và tại các Tỉnh Đoàn và Quân Đoàn tại miền nam Việt Nam.

- VVN-VVD trong ngành Công Chức thuộc Chương Trình Cách Mạng Hành Chánh Quốc Gia : Từ năm 1973, Chương trình Cách Mạng Hành Chánh Quốc Gia được chính quyền VNCH thiết lập, học viên là những viên chức, công chức cao cấp Trung Ương từ Tổng Thư ký, Tổng Giám Đốc các Bộ Nha Sở đến các Phó Tỉnh Trưởng, Trưởng Ty, địa phương trên toàn quốc liên tục theo học các khóa Cách Mạng Hành Chánh Quốc Gia trong đó có phần tập luyện võ tự vệ, VVN-VVD đã phụ trách huấn luyện những khóa này.

Ngày 30-4-1975, miền Nam Việt Nam thất thủ. Dù có rất nhiều điều kiện và cơ hội để ra nước ngoài nhưng Võ Sư Chương Môn Lê Sáng và các võ sư cao cấp khác vẫn cương quyết, dũng cảm lựa chọn ở lại trong nước, để làm điểm gốc ở Việt Nam cho việc phát triển môn phái sau này.

Ngày 27-5-1975, Võ Sư Chương Môn bị chính quyền Cộng Sản cầm tù, sau đó đến VS Trần Huy Phong và một số võ sư khác cũng chịu nạn.

Trong thời kỳ này, môn phái VOVINAM-Việt Võ Đạo bị cấm đoán và gần như tan rã, hầu hết các cơ sở vật chất và tinh thần của VVN-VVĐ bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tịch thu, các võ sư lãnh đạo người thì bị cầm tù, người thì thu hình lo củng cố lực lượng, người bị lưu lạc tại hải ngoại, mỗi người tản mát một phương trời. Nhưng VOVINAM- Việt Võ Đạo không vì thế bị ly tán, mà trái lại đang âm ỉ chuyển sang một giai đoạn phát triển rộng lớn gay go hơn, đó là giai đoạn phát triển hải ngoại.

Tại hải ngoại, **sinh hoạt VOVINAM Việt Võ Đạo** đã có mặt sớm nhất ở Tây Đức năm 1973 do sinh viên du học HLV Dương Quan Việt tổ chức.

Đầu năm 1974, tại Pháp, một số võ sư (vs.) người Việt thuộc các võ phái khác nhau như các Vs. Nguyễn Dân Phú, Trần Phước Tateyre, Phạm Xuân Tông, Hoàng Nam, Nguyễn Trung Hòa, Bùi Văn Thịnh, Phan Hoàng, v.v...qui tụ về Việt Nam xin "đầu quân" vào môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo và thành lập Liên Đoàn Việt Võ Đạo Pháp Quốc. Hoạt động của Liên Đoàn Việt Võ Đạo Pháp Quốc mới trong thời kỳ sơ khai tổ chức, chưa phát triển thì sự kết hợp các võ sư thuộc các võ phái khác nhau trong liên đoàn Pháp quốc bị tan đã.

Biển cỡ 30 tháng 4 năm 1975 với hàng ngàn võ sư, huấn luyện viên tỵ nạn ra nước ngoài ở các quốc gia khác nhau đã là những nhân tố tích cực thực sự đẩy mạnh phong trào phát triển VVN-VVĐ hải ngoại từ 1975 đến nay.

Sau khi tạm ổn định cuộc sống đầy khó khăn nơi đất lạ quê người trong những năm đầu lưu vong 1975-1980, VVN-VVĐ đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở hải ngoại từ giai đoạn 1980-1990, nhất là nhờ vào cuộc vượt biển ồ ạt lớn lao của thuyền nhân trong giai đoạn này với hàng ngàn võ sư, huấn luyện viên và môn sinh các cấp vượt thoát ra khỏi nước. Nhiều lớp luyện võ đã được tổ chức ngay tại các trại tỵ nạn ở đảo Pulau Bidong, ở Terengganu (Mã Lai) , ở Hồng Kông, ở Songkla, Banthad, Phanat Nikhom Thái Lan, ở đảo Galang (Indonesia) , ở Philippine, vân vân . . .

Những ngày Lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ Giỗ Tưởng Niệm Vị Sáng Tổ Môn Phái Nguyễn Lộc, v.v. cũng đã được môn sinh VVN-VVĐ cùng thân hữu tổ chức âm thầm hay công khai tế lễ và biểu diễn võ thuật ngay tại các trại tỵ nạn này từ những năm 1979 trở đi .

Khởi đầu, những sinh hoạt luyện tập VVN-VVĐ tại hải ngoại đều tự phát do từng cá nhân riêng lẻ tại địa phương, sau đó dần dần đi vào tổ chức từng vùng, từng quốc gia cũng như thống nhất chương trình huấn luyện, từng trung tâm, center, từng câu lạc bộ, club, thành lập những Ban Điều hành, những Hiệp Hội VVN-VVĐ, những Đoàn, Liên đoàn, Tổng đoàn VOVINAM Việt Võ Đạo Quốc Gia và Tổng đoàn VOVINAM Việt Võ Đạo Thế Giới, v.v. . .

Tùy điều kiện văn hóa, xã hội, luật pháp, vân vân . . . tại mỗi quốc gia nơi tạm dung, các võ sư, huấn luyện viên VOVINAM Việt Võ Đạo, với lòng nhiệt thành sẵn có, với tình yêu trân quý phát huy môn phái, đã uyển chuyển mở những lớp VVN-VVĐ miễn phí hay thu phí tượng trưng để trang trải tiền điện nước, dạy võ cho con em mình hay con em bạn bè, bà con lối xóm ngay tại tư gia, trong phòng khách, trong nhà xe, sân sau, hay tại những nơi công cộng như công viên, bãi biển, trường học, đền chùa, nhà thờ tôn giáo . . . sau những giờ đi làm việc kiếm sống hàng ngày hay trong những giờ rảnh rang cuối tuần. Do đó phong trào VVN-VVĐ đã bùng phát mạnh ngay từ những năm tháng đầu lưu vong của người Việt ở khắp nơi trên thế giới tự do . Hàng năm, vào khoảng tháng năm, tháng sáu tại mỗi địa phương các môn sinh VVN-VVĐ thường tổ chức Lễ Tưởng niệm vị Sáng Tổ Môn Phái Nguyễn Lộc và ấn hành những Đặc San Mùa Tưởng Niệm. Các môn sinh VVN-VVĐ địa phương cũng đã cùng các tổ chức, các đoàn thể và thân hào nhân sĩ trong cộng đồng người Việt Quốc Gia để tổ chức những ngày lễ lớn của dân tộc như Hội Tết Nguyên Đán, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, . . . , biểu diễn võ thuật , văn nghệ, giáo dục, văn hóa, công tác xã hội, cứu trợ, vân vân

Mặt khác, những năm cuối 80 đầu 90, khối cộng sản Nga Xô và Đông Âu tan vỡ cùng với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh ngăn cách, nhiều môn sinh VOVINAM Việt Võ Đạo du học hay trong khối người "xuất cảng lao động" của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sang Liên Xô và Đông Âu làm việc, được tự do. Những môn sinh này đã mau chóng mở những lớp huấn luyện VVN-VVĐ cho thanh thiếu niên bản xứ. Những thanh niên bản xứ này đua nhau theo tập môn võ Đông phương đầu tiên mới lạ là VOVINAM Việt Võ Đạo và cũng có một số sang Việt Nam tập luyện, phần vì tò mò, phần hy vọng trở thành những 'thầy võ' hầu kiếm thêm thu nhập cho đời sống nghèo khổ lâu nay. Do đó phong trào VVN-VVĐ cũng lớn mạnh tại các nước Đông Âu, Trung Á hậu Cộng sản sau những năm đầu thập niên 90 với những sắc thái riêng về tổ chức điều hành và phát triển khác với phong trào VVN-VVĐ tại Tây Âu , Mỹ châu, hay Úc châu, Phi châu.

Phần hai

Những sinh hoạt VVN-VVĐ chính sau 1975

Tại Việt Nam , giữa năm 1980, võ sư Trần Huy Phong được phóng thích ra khỏi trại tù cải tạo của CSVN, trong khi Võ sư Chưởng môn Lê Sáng vẫn còn kẹt lại trong trại tù. Sợ không qua khỏi sự hành hạ dã man của CS, ngày 4/4/1986 Võ sư chưởng môn Lê Sáng đã viết một văn thư chỉ dụ truyền chức vụ Chưởng môn

cho Võ sư Trần Huy Phong để lãnh đạo phong trào VOVINAM-Việt Võ Đạo tại trong nước và tại hải ngoại.

Đầu năm 1988, Võ sư Lê Sáng được tại ngoại khỏi trại tù cải tạo Cộng sản. Cuối năm 1988, VS Trần Huy Phong bị CS giam cầm lần thứ hai. Võ sư Lê Sáng lại đứng ra lãnh đạo Môn phái với chức vị Chương môn, tiếp tục sứ mạng lèo lái con thuyền VOVINAM-Việt Võ Đạo trong cơn bão táp phong ba tại quốc nội cũng như tại hải ngoại.

Tại hải ngoại, trong thời gian này, phong trào VVN-VVD tự phát đã lên cao độ như đã trình bày với nhiều khuynh hướng phát triển khác nhau bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tại các địa phương cũng như trình độ, do đó thiếu đồng bộ cả về kỹ thuật lẫn tổ chức. Ngày 14 tháng 9 năm 1988, tại Việt Nam, VSCM Lê Sáng đã gửi một tâm thư cho các võ sư, huấn luyện viên hải ngoại với một số điểm chính như sau :

1. *Điều chỉnh lại hệ thống đẳng cấp cho phù hợp với yêu cầu mới.*
 2. *Soạn thảo chương trình huấn luyện mới đáp ứng trào lưu thế giới.*
 3. *Thống nhất kỹ thuật và các bài giảng tinh thần võ đạo.*
 4. *Mở các khóa tập huấn tại các vùng trên thế giới.*
 5. *Tổ chức tranh các giải Đấu Tự Do và Vật Tự Do trên quy mô quốc tế.*
- Vân vân . . .*

Ngày 24 tháng 5 năm 1989, VSCM Lê Sáng gửi một văn thư chỉ dụ cho toàn thể môn đồ VOVINAM-Việt Võ Đạo tại hải ngoại, ủy nhiệm các võ sư cao cấp Nguyễn Dân, Nguyễn Văn Thư, Phạm Hữu Độ, Lê Trọng Hiệp, và Phan Quỳnh thành lập **Ủy Ban Trù Bị** tổ chức Đại Hội Võ Sư VVN-VVD Hải Ngoại để bầu Ban Chấp Hành và Ban Thường Vụ Hội Đồng Võ Sư Điều hành phong trào VVN-VVD Hải Ngoại nhằm thống nhất lễ lối phát triển đồng bộ phong trào VVN-VVD ở nước ngoài .

Đại hội VOVINAM-Việt Võ Đạo thế giới đầu tiên được tổ chức tại Orange County, California Hoa Kỳ, từ ngày 30 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 7 năm 1990 với sự tham dự của các VS, HLV VVN-VVD đại diện các châu lục, các quốc gia trên thế giới .

Đại Hội đã biểu quyết thành lập **Tổng Liên Đoàn VOVINAM-Việt Võ Đạo Quốc Tế** với các nhân sự như sau:

Chủ Tịch Ban Điều hành : VSNT Nguyễn Dân,

Chủ Tịch Ban Thường vụ : VS Lý Phúc Thái.

Các Ủy Viên :

VS. Dương Viết Hùng Tổng Vụ Trưởng VVN-VVD Mỹ Châu

VS Lê Công Danh, Tổng Vụ Trưởng VVN-VVD Úc Châu

VS Hà Kim Khánh, Tổng Vụ Trưởng VVN-VVD Âu Châu

HLV Nguyễn Ngọc Mỹ, Tổng Vụ Trưởng VVN-VVD Phi Châu.

Có thể nói đây là đại hội đầu tiên có tính cách quy mô, rộng lớn qui tụ hầu hết các võ sư huấn luyện viên được đào tạo tại Việt Nam và hiện đang hoạt động trên khắp năm châu.

Nhưng các cơ cấu thiết lập do Đại hội 1990 đã không đáp ứng được với đà phát triển Vovinam Việt Võ Đạo tại hải ngoại cũng như chưa cập nhật hóa được những tư tưởng tự do, dân chủ của các nước tây phương, việc phong đai đẳng bừa bãi, một nhậy cảm đối với toàn thể môn đồ, nên chỉ gần một năm sau toàn bộ cơ chế đã tan vỡ.

Ngày 10-04-1991, võ sư Chưởng môn Lê Sáng đã ký quyết định số 22/QĐ/CM cải tổ Tổng Liên Đoàn Vovinam Thế giới và thành lập **Ban Đặc Nhiệm Lãnh Đạo VVN-VVD** gồm 5 thành viên là các võ sư cao cấp:

Chủ tịch : Võ sư Niên trưởng Lê Trọng Hiệp,

Phó Chủ tịch : VSNT Phan Quỳnh,

Các Ủy viên :

VSNT Ngô Hữu Liễn,

VSNT Nguyễn Văn Cường,

VSNT Phạm Hữu Độ.

Nhiệm vụ Ban Đặc Nhiệm Lãnh Đạo Vovinam Việt Võ Đạo là chấn chỉnh và tổ chức lại cơ cấu lãnh đạo môn phái tại hải ngoại.

Tháng 9 năm 1990, VS Trần Huy Phong được ra khỏi trại tù cải tạo và cùng VSCM Lê Sáng gây dựng lại một số cơ sở sinh hoạt VVN VVD trong khi chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách theo dõi, kiểm soát và đánh phá.

Trong khi các tổ chức của những võ phái khác tại Việt Nam được nhà nước Cộng sản cho thành lập Liên đoàn như Liên đoàn Thái Cực Đạo, Liên đoàn Nhu Đạo, Liên đoàn Hiệp Khí Đạo, Liên đoàn Võ Thiếu Lâm, v.v. . . thì Vovinam Việt Võ Đạo bị kỳ thị và chỉ là một Ban nhỏ trong Liên đoàn Võ Cổ truyền.

Ngày 29-4-1994 Tổng Cục Thể Dục Thể Thao Hà Nội ban hành quyết định số 176/QĐ thành lập **Ban Điều Hành Lâm Thời Việt Võ Đạo** (nằm trong Liên Đoàn Võ Cổ Truyền), và bổ nhiệm một số cán bộ đảng viên làm Trưởng Ban và Ủy viên, riêng võ sư Chưởng Môn Lê Sáng được chỉ định làm "Cố Vấn Chuyên Môn" (Quyết định số 234/QĐ của TCTDTT ngày 4/5/1995). Đồng thời nhà cầm quyền Cộng sản đã ra đặc lệnh đóng cửa tất cả các võ đường VOVINAM Việt Võ Đạo chính thống do Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng và Võ Sư Trần Huy Phong lãnh đạo không nằm trong tổ chức Việt Võ Đạo quốc doanh, cũng như ngăn cản và nghiêm cấm các hoạt động Việt Võ Đạo của tất cả các võ sư trong nước không hợp tác với tổ chức này, song song với việc xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ Việt Võ Đạo cả trong nước lẫn ngoài nước.

Chính vì những sự kiện này, tất cả các phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo tại Hải ngoại đã tuyên bố độc lập, không nhận chỉ thị từ trong nước đưa ra nữa.

Đứng trước tình trạng đó, ngày 18-6-1994, Các võ sư cao cấp VVN-VVD trên thế giới đã đứng ra thành lập **Hội Đồng Lâm Thời Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại**, để tạm thời phối hợp, cố vấn các sinh hoạt VVN-VVD Hải ngoại, ngõ hầu duy trì sự thuần nhất của Môn phái.

Hội Đồng Lâm Thời Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Hải Ngoại gồm các nhân sự sau :

Chủ tịch : VSNT Lê Trọng Hiệp

Ủy viên :

VSNT Phan Quỳnh

VSNT Lê Văn Phúc

VSNT Phạm Hữu Độ

VSNT Ngô Hữu Liễu

VSNT Nguyễn Văn Cường

Ngày 16-9-1995, một Quyết Định làm tại Houston, Texas Hoa Kỳ bởi các võ sư niên trưởng, gồm đại đa số võ sư nguyên là thành viên Ban Chấp Hành đầu tiên của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo năm 1964 và các võ sư Truyền nhân của sư tổ Nguyễn Lộc, nhận thấy có trách nhiệm và bổn phận phải đồng tâm hiệp lực đứng ra thành lập **HỘI ĐỒNG VÕ SƯ LÃNH ĐẠO MÔN PHÁI**. Quyết Định lịch sử ngày 16-9-1995 được ký tên bởi 10 võ sư niên trưởng sau : Trần Huy Phong, Lê Văn Phúc, Phan Quỳnh, Phan Dương Bình, Ngô Hữu Liễu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thế Phụng, Trần Đức Hợp, Lê Trọng Hiệp và Trần Bản Quế.

Hội đồng là cơ cấu chỉ đạo tối cao của hệ thống tổ chức Vovinam-Việt Võ Đạo toàn thế giới, nghiên cứu, phát triển, quảng bá và bảo đảm giá trị nền tinh hoa võ học Vovinam-Việt Võ Đạo .

Hội đồng vẫn công nhận và duy trì chức vụ Chưởng Môn của võ sư Lê Sáng và mời Chưởng Môn Lê Sáng vào cương vị Cố Vấn Tối Cao của Hội đồng.

Đại Hội Võ Sư Thế Giới năm 1996 được tổ chức tại Paris, Pháp Quốc, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8-1996 thành lập 2 cơ quan tối cao của Vovinam-Việt Võ Đạo là :

-HỘI ĐỒNG VÕ SƯ LÃNH ĐẠO MÔN PHÁI, và
-TỔNG LIÊN ĐOÀN THẾ GIỚI

với nhân sự đầu tiên được đăc cử như sau :

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ LÃNH ĐẠO MÔN PHÁI * :

Tổng Thư ký : Nguyễn Văn Cường

4 Ủy viên :

Phan Dương Bình

Hà Trọng Thịnh

Lê Trọng Hiệp
Phan Quỳnh

[Ghi chú : * HỘI ĐỒNG VÕ SƯ LÃNH ĐẠO MÔN PHÁI không nêu tên chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch vì lý do tế nhị nhưng được hiểu ngầm là VSCM Lê Sáng (Chủ tịch) và VS Trần Huy Phong (Phó Chủ tịch) cả 2 vị này đều còn kẹt ở Việt Nam]

TỔNG LIÊN ĐOÀN THẾ GIỚI :

Chủ tịch : Ngô Hữu Liễn
Đệ I Phó Chủ tịch : Lê Công Danh
Đệ II Phó Chủ tịch : Nguyễn Thế Hùng
Tổng Thư ký : Huỳnh Trọng Tâm
Thủ quỹ : Võ Trung

Ngày 13-12-1997, một cái tang của VVN-VVĐ : VS Trần Huy Phong đã từ trần do một chứng bệnh nan y: ung thư tủy sống. Ông mất đi, để lại một sự đóng góp to tát với môn phái và một dấu ấn đậm nét cho phong trào thanh niên và văn hóa dân tộc cuối thế kỷ 20 tại Việt Nam.

Đại Hội Thế Giới năm 1998 tại Texas, Hoa kỳ:

Đại hội lần thứ ba tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa kỳ từ ngày 29 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 1998. Đây là đại hội giữa nhiệm kỳ nên chỉ có 36 võ sư đại diện về tham dự. Chủ điểm của đại hội là tường trình sinh hoạt những năm qua của các liên đoàn Âu châu, Úc châu và Mỹ châu, thảo luận về chương trình huấn luyện quốc tế, chương trình thi quốc tế và đẳng cấp quốc tế.

Ngoài ra, võ sư tại Hoa kỳ cũng xúc tiến việc thành lập Liên đoàn Hoa kỳ. Võ sư niên trưởng Lê Trọng Hiệp (California, Hoa kỳ) đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Hoa kỳ trong nhiệm kỳ này.

Đại Hội Thế Giới năm 2000 tại California, Hoa Kỳ:

Đại hội thế giới lần thứ tư được tổ chức tại thành phố Santa Ana, bang California, Hoa kỳ từ ngày 17 đến 20 tháng 8 năm 2000. Thành phần đại hội gồm 122 võ sư, đại diện 11 quốc gia (60 hiện diện, 62 ủy quyền). Mục đích của đại hội:

- 1- Bầu cử nhân sự của các cơ cấu cho nhiệm kỳ 2000-2004: Võ sư Nguyễn Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư Ký HDVS/LD/MP kiêm Trưởng Ban Thường trực. Võ sư Trần Nguyên Đạo (Paris, Pháp quốc) đắc cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới thay thế võ sư Ngô Hữu Liễn mãn nhiệm kỳ và không tranh cử. Võ sư Nguyễn Thế Hùng (Texas, Hoa kỳ) đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Hoa kỳ thay thế võ sư Lê Trọng Hiệp mãn nhiệm kỳ và không tranh cử.

- 2- Tiếp tục thảo luận và biểu quyết các cơ chế để củng cố các cơ cấu môn phái như chương trình huấn luyện quốc tế, quy ước quốc tế về đẳng cấp...
- 3- Tổ chức trình luận án cho các trình độ cao đẳng như các đại hội trước.

Ngày 13-5-2001, VSCM Lê Sáng lên đường viếng thăm VVN-VVĐ tại các quốc gia Âu châu và đã tuyên dương công trạng cho một số võ sư địa phương,

Ngày 15-9-2001, VSCM Lê Sáng cho phép thành lập **Văn Phòng Đại Diện Chương Môn VOVINAM-Việt Võ Đạo Tại Hải Ngoại** với nhân sự như sau:

- vs Phạm Mẫn (California, Hoa Kỳ) phụ trách Pháp Lý và Báo Chí
- vs Lương Thuận Vui (Florida, Hoa Kỳ) phụ trách Kế Hoạch và Phát Triển
- vs Nguyễn Đình Thư (Vancouver, Canada) phụ trách Tài Chính và Kinh tài.
- Cựu môn sinh Đỗ Hoàng Nghĩa (Washington state, Hoa Kỳ) phụ trách Văn Thư và Mạng Lưới Internet

Ngày 30-10-2001, VSCM Lê Sáng bắt đầu chuyến viếng thăm VVN-VVĐ Hoa Kỳ với các tiểu bang California, Texas, Louisiana, Florida, Illinois, Washington State và Vancouver Canada.

Trong dịp này VSCM Lê Sáng công khai bằng văn bản chấp nhận chức vụ **Chủ tịch** trong **HỘI ĐỒNG VÕ SƯ LÃNH ĐẠO MÔN PHÁI** với thành phần như sau :

Chủ tịch : VSCM Lê Sáng
Phó Chủ tịch : VSNT Phan Quỳnh

Tổng Thư ký : VSNT Nguyễn Văn Cường

Ủy viên :
VSNT Hà Trọng Thịnh
VSNT Lê Văn Phúc

VSNT Lê Trọng Hiệp
VSNT Ngô Hữu Liên
VSNT Phạm Hữu Độ
VSNT Trần Thế Phương

Ngày 7-4-2002, tại thủ đô tinh thần của người Việt, Little Saigon, California Hoa Kỳ, **Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới** (The General Association For The Development Of Worth Martial Arts) vinh danh VSCM Lê Sáng cùng với các vị tiền bối niên trưởng khác trong các võ phái Việt Nam như Giáo Sư Phan Văn Quang (Chủ Tịch Tổng Cuộc Nhu Đạo Việt Nam), VS Lê Đình Trường (Thiếu Lâm Thất Sơn Nam Bắc Tông), VS Trần Cửu (Châu Long Phái), và VS Nguyễn Dẫn (Bào Đệ của Sáng Tổ VVN-VVĐ Nguyễn Lộc).

Đại Hội Thế Giới năm 2002 tại Paris, Pháp quốc:

Đại hội lần thứ năm được tổ chức tại Paris, thủ đô Pháp quốc từ ngày 01 đến 07 tháng 7 năm 2002.

Vì là đại hội giữa nhiệm kỳ nên ngoài công việc kiểm điểm công tác cùng điều chỉnh chương trình hoạt động, nên trước đó HDVS ủy quyền cho Ban Kỹ Thuật Quốc Tế phối hợp với Liên đoàn Pháp quốc tổ chức một cuộc tranh giải có tầm vóc quốc tế, mệnh danh là Giải Vô Địch Thế Giới Vovinam Việt Võ Đạo (Vovinam World Cup) trong dịp này. Giải vô địch quy tụ 185 vận động viên thuộc 14 quốc gia: Đức, Bỉ, Belarus, Pháp, Nga (Russia), Thụy sĩ, Ukraine, Algeria, Senegal, Côte d'Ivoire, Canada, Hoa kỳ, Úc đại Lợi và Việt nam. Một đặc điểm của giải này là số vận động viên không phải gốc Việt nam chiếm đa số.

Đại Hội Thế Giới năm 2004 tại Texas, Hoa kỳ:

Đại hội lần thứ sáu được tổ chức tại Houston, bang Texas Hoa kỳ trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2004.

Chủ điểm của đại hội 2004 cũng như đại hội năm 2000:

- 1- Bầu cử các chức vụ quan trọng của cơ cấu Vovinam Việt Võ Đạo cho nhiệm kỳ 2004-2008: Sau hai nhiệm kỳ 1996-2000 và 2000-2004,
- 2- Báo cáo hoạt động trong hai năm qua. Thiết lập chương trình hoạt động cho 4 năm tới trong đó có việc tổ chức Giải Vô Địch Thế Giới kỳ hai.
- 3- Tổ chức trình luận án và tiểu luận cho các trình độ cao đẳng (hồng đai) như các đại hội trước.

Gần đây, nhằm thi hành Nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng Sản VN với ý đồ nhuộm đỏ và khống chế công đồng người Việt hải ngoại, các cán bộ CS luôn luôn tìm cách xâm nhập vào các sinh hoạt và tổ chức của người Viet Quốc Gia tại hải ngoại, môn sinh VVN VVD sáng suốt nhận định đập tan những âm mưu đen tối của Cộng Sản xâm nhập vào các sinh hoạt của VVN VVD hải ngoại

Và mọi sinh hoạt của VOVINAM-Việt Võ Đạo ngày ngày vẫn còn đang tiếp diễn trên toàn cầu...

Hết

Phần tham khảo

VOVINAM Việt Võ Đạo Mỹ châu

VOVINAM Việt Võ Đạo HOA KỲ

VOVINAM-Việt Võ Đạo California

VOVINAM Việt Võ Đạo đã xuất hiện rất sớm ở Orange County Nam California (CA) cùng thời gian với Houston Texas, năm 1976, đúng một năm sau biến cố 30/4/1975. ngay tại sân cỏ trường Costa Mesa High school, với 40 võ sinh theo tập do vs Lê Ngọc Ngoạn huấn luyện. Hai năm sau, 1978, lớp võ ở Los Angeles được thành lập (vs Nguyễn Văn Lễ).

Ngay sau khi từ Pennsylvania về định cư ở California, giữa năm 1981, Võ sư Niên trưởng Phan Quỳnh đã triệu tập tại tư gia vs Lê Ngọc Ngoạn một Hội nghị gồm tất cả võ sư, HLV và môn sinh sinh sống ở Nam, ở Bắc California và ở Nevada tụ tập về để “đồng tâm nhất trí” phát triển VVN-VVD trên bình diện miền tây Hoa kỳ.

Cuối năm 1981 vs Dương Việt Hùng từ San Diego lên Santa Ana tiếp tay huấn luyện lớp VVN-VVD trên sân cỏ lịch sử đầu tiên ở Nam California tại trường Costa Mesa.

Lớp võ trên sân cỏ thứ hai ở Nam California, năm 1982, được khai giảng trong công viên Santee Lake thuộc East San Diego do HLV Tống Minh Đường điều hành.

Năm 1982 lớp võ sân cỏ trường Costa Mesa, CA, được dời về số 12882 Brookhurst street, thành phố Garden Grove, phòng ốc rộng rãi khang trang và ngay từ ngày khai giảng sĩ số lên tới 150 võ sinh theo tập hàng ngày với những lớp sáng, chiều, tối, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Các võ sư, HLV, môn sinh tại đây đã mở những lớp học Việt Ngữ Lạc Hồng cho con em người Việt vùng Quận Cam và võ đường ở đây được gọi là Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD Lạc Hồng, thành phần vs, HLV ban đầu gồm Dương Việt Hùng, Nguyễn Gia Đức, Lê Ngọc Ngoạn. Lê Quang Bích, Dương Tuấn Kiệt, Trần Quốc Thắng, Hoàng Đức Minh, Lê Văn Hiệp, La Hồng Cẩm, v.v. . .

Tiếp đó là những trung tâm như :

- **TT VOVINAM Việt Võ Đạo Youth Center** (The Salvation Army) số 1710W Edinger, Santa Ana (vs Dương Việt Hùng, vs Tạ Văn Lương Việt)
- **TT Anaheim** (vs Lý Phúc Thái, HLV Nguyễn Thái Hiếu, Lê Quang Bích),
- những lớp võ ở **chùa Diệu Pháp**, Rosemead Los Angeles (vs Nguyễn Văn Đông, Tạ Văn Lương Việt, Trần Thanh),

- **TT Lạc Hồng ở Canoga Park City** bắc Los Angeles CA (vs: Lê Huy, Lê Thịnh, Đinh Thanh Minh, Trần Triết, Lưu Quân, Nguyễn Dũng, Trần Hùng),
 - **TT Hoa Lư Center** ở Việt Nam Temple Orange County (vs: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Đông, Phùng Mạnh Tâm, Tạ Văn Lương Việt, Phạm Phú Thành, Lê Quang Liêm, . . .)
 - **TT Nguyễn Bá Học ở Westminster City**, (vs Phạm Văn Thành, vs Kiều Công Lang),
 - **TT Little Saigon Center**, Westminster City (vs : Dương Viết Hùng, Lê Ngọc Ngoan, Phạm Mẫn),
 - **TT Pomona City**, CA, (vs: Trần Văn Vịnh, Hoàng Đức Minh, Phạm Công An) ,
 - **TT Linda Vista**, North San Diego (vs Nguyễn Văn Tâm)
- vân vân . . .

Ngày 26/5/1984, Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 24 được tổ chức tại Đại Giảng Đường Robert B. Moore (Main Theatre) trường Đại học Orange Coast College thành phố Costa Mesa, CA. quy tụ hàng ngàn môn sinh các nơi về tham dự, tế lễ, biểu diễn võ thuật, ca vũ nhạc kịch, múa lân đã gây không khí tương bừng, vui nhộn, náo nhiệt trong sinh hoạt cộng đồng người Việt tỵ nạn ở nam California.

Sau đó phong trào VVN-VVĐ California được thêm sự tiếp tay của Võ sư Nguyễn Dân, Võ sư Niên trưởng Lê Trọng Hiệp về tổ chức và kế hoạch, đã phát triển hơn nữa.

Tại bắc California, ở vùng thung lũng hoa vàng San José, Silicon valley, năm 1981, vs Nguyễn Minh Hải đã mở lớp dạy võ cho một số thanh thiếu niên ở gần nhà, rồi dần dần phát triển rộng lớn hơn.

Cũng năm 1981 HLV Vũ Quốc Thanh khai giảng lớp VVN-VVĐ tại trường Đại học Cộng đồng San Francisco City College.

Đến năm 1982, 1983, vs Nguyễn Thị Cẩm Bình cũng đã khai giảng những lớp võ ở San José, sau đó mở thêm chi nhánh mới như ở Oakland và ở các nơi khác.

Chủ lực hoạt động vùng bắc California ngoài các vs Nguyễn Minh Hải và Cẩm Bình còn có các vs, HLV Trần Bình, Đỗ Văn Phước, Trịnh Bình Khôn, Dương Thanh Vân, Trần Phương Khương, Ngô Nhật Thành, Nguyễn Đình Phú, Phạm Thế Hiển, Phi Hùng, Phạm Thành Phương, Thế Hiển, Nguyễn Thiện Lộc, Trần Duy Lợi với các trung tâm :

- **TT Huấn Luyện Hưng Đạo**, San José ,
- **TT Huấn Luyện Kenedy**, 1602 Lucretia Ave.SJ,
- **TT Roosevelt Center**, 901 E. Santa Clara st, SJ ,
- **TT Santee Community Center**, SJ,
- **TT SOLARI CENTER**, SJ,
- **TT Hometown America Club House**, 1955 Quimby Rd. , SJ.,

- **TT F.M Smith Park**, Oakland, -
- **TT Huấn Luyện Phù Đổng**, San Francisco, . . .

Ngày 24 tháng 5-1987, Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 27 được tổ chức tại phòng hội trường Trung học Yerba Buena thành phố San José đã đánh dấu sự thành công lớn mạnh của VVN-VVĐ Bắc California, các võ sư niên trưởng (VSNT) như Lê Văn Phúc, Lê Trọng Hiệp, Phạm Hữu Độ, Ngô Hữu Liễn, Phan Quỳnh từ các nơi trên nước Mỹ cũng về San José họp mặt sinh hoạt cùng tất cả võ sư, huấn luyện viên, môn sinh các cấp cơ hữu California Nam và Bắc, kể cả các võ sư Trần Văn Bé, Lý Hoàng Cát Long, Phạm Văn Bảo đến từ Chicago, Nguyễn Văn Phụng (North Calorina), . . . Tất cả đứng trước anh linh của Sáng Tổ, nghiêng mình thi lễ thăm nhớ đến công ơn sáng tạo của Người, với sự hiện diện của cụ bà Nguyễn Lộc, phu nhân vị Sáng tổ VOVINAM Việt Võ Đạo.

Phong trào VOVINAM Việt Võ Đạo Bắc California, nhất là Đoàn Anh Hùng Ngày Mai của VOVINAM Việt Võ Đạo San José thành lập từ 1983 sinh hoạt đến nay đã đóng góp nhiều tiết mục võ thuật, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, xã hội, . . . trong các buổi lễ truyền thống Việt Nam cho cộng đồng người Việt : Hội Tết Nguyên Đán, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, v.v. . . tại San José, nơi có đông đảo người Việt tỵ nạn thứ nhì trên thế giới sau Nam California, và đã thu hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Hiện nay phong trào VVN-VVĐ vẫn đang ngày một lớn mạnh hơn tại bắc California, tại Little Saigon, miền nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn và đông người Việt nhất tại hải ngoại.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Texas

Tại Hoa Kỳ, mở đầu năm 1976, VOVINAM Việt Võ Đạo đã hiện diện ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, với các vs Nguyễn Quân, Nguyễn Chính, thành phần võ sinh gồm thanh thiếu niên đủ mọi sắc tộc tại địa phương như Mỹ, Việt, Miên, Lào, Đại Hàn, Mễ, Trung, Nam Mỹ, . . .

Sau đó võ sư niên trưởng (VSNT) Ngô Hữu Liễn từ North Calorina về định cư tại Houston, đã sinh hoạt qui tụ lại các võ sư, HLV và môn sinh VVN-VVĐ địa phương, phát động rộng rãi phong trào VVN-VVĐ ở tiểu bang Texas. VVN-VVĐ Texas càng lớn mạnh hơn nhờ đội ngũ cán bộ ưu tú và "tư bản", nhất là được sự tiếp tay mạnh mẽ phát triển của VSNT Lê Văn Phúc nghỉ hưu từ đài phát thanh BBC Luân Đôn Anh Quốc về Houston và của VSNT Nguyễn Văn Cường từ Oklahoma City xuống phụ giúp, cùng một võ sư đông đảo chủ lực như Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Đò, Nguyễn Tiến Hóa, Nguyễn Xuân Ngọc, Bùi Khắc Hùng, Võ Trung, T.K. Nguyễn, Nguyễn Văn Lương, Lê Huy Chương, Bùi Thị Ngọc Nhung, Võ Thành Long, Lê Đoàn, Trần Bấy, Nguyễn Anh Thy, Lê Quang Danh, Lê Quang Vinh, Nguyễn Chính, vân vân . . .

Nhiều Trung tâm huấn luyện VVN-VVĐ tại các thành phố thuộc Texas được thành lập hay mở rộng như :

- **TT Linh Sơn** , 13506 Ann Louise , Houston (vs T.K. Nguyễn, Anh Thy, Anh Thuần, Tâm, Tuấn, Danh, Vinh)
 - **TT Hammerly Center**, 2119 Barr, Houston (vs Nguyễn Thế Hùng, HLV Tống Tuân)
 - **TT Hoa Lư Vovinam Martial Arts**, lúc đầu ở Dynasty Plaza #205B 9600 Bellaire, sau dời về số 10040 Synot Rd, Sugarland (vs Võ Trung, Nguyễn Bá Vương)

 - **TT Lộ Đức**, 2615 Fannin St., North Houston (vs Nguyễn Thế Hùng),
 - **TT Thanh Tu Dao Center**, 10610 Kingspoint Rd, Houston.

 - **TT University of Houston**, 4800 Calhoun st, Houston.(vs Nguyễn Thế Hùng, Võ Trung)
 - **TT Vovinam Galveston Center**, 1506 21st street, Galveston.(vs Lê Đoàn),
 - **TT SAINT MARY** , 2121 Apollo, Garland.
 - **TT Dallas-Fort Worth Center**, 1115 E. Pioneer Pkwy #105, Arlington (vs Nguyễn Văn Lương),
 - **TT IRVING** , 2014 Rose st, Irving City, TV Liên Hoa (vs Lê Huy Chương).
 - **TT Vovinam Garland**, 3221 Beltline Rd (vs Lê Huy Chương, HLV Nguyễn Văn Thước),
 - **TT Riverside Center** , 700 E. Belknap, Fort Worth.
 - **TT Fort Worth Center**, 4948 E. Belknap st, Haltom City (vs Lê Huy Chương, vs Trần Bấy),
 - **TT GOLD'S GYM** , 1332 Beltline Rd, Garland, (vs Nguyễn Tiến Hóa),
 - **TT BALLY TOTALL FITNESS**, Arlington (vs Nguyễn Tiến Hóa),
 - **TT Community Center Beltnap** 3700 E. Beltnap, Ft Worth (vs Nguyễn Tiến Hóa),
- v.v. . .

Các môn sinh thuộc Phong trào VOVINAM-Việt Võ Đạo Houston và vùng phụ cận, nhất là những môn sinh VVN-VVĐ thuộc toán Task Force, được tuyển chọn trong số những VS, HLV, môn sinh, trẻ, năng động, giàu kiến thức và tự nguyện, đã là những nhân tố tích cực, những mũi nhọn trong các sinh hoạt văn hóa, xã hội hay giáo dục, cứu trợ chung của cộng đồng người Việt ly hương tại Texas.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Nevada

Bắt đầu từ cuối năm 1986 tại thành phố Las Vegas thuộc tiểu bang Nevada, nhiều khóa đào tạo huấn luyện viên VVN-VVĐ cũng đã được vs Nguyễn Văn Nga tổ chức .

VOVINAM-Việt Võ Đạo Oklahoma

Sau khi về định cư tại Oklahoma City năm 1978, võ sư niên trưởng Nguyễn Văn Cường được bổ nhiệm làm Giám Đốc Trung Tâm Tỵ Nạn Đông Dương và ông đã mở lớp võ tại ngay Trung Tâm này trong những giờ rảnh rỗi để huấn luyện VVN-VVĐ cho thanh thiếu niên trong cộng đồng người Việt địa phương. Ngay năm đó VVN-VVĐ đã ra mắt quần chúng Oklahoma City trong ngày Hội Tết Nguyên Đán với cuộc biểu diễn do chính VSNT Nguyễn Văn Cường và bác sĩ Đào Thế Xương (Huyền đai đệ ngũ đẳng Thái cực đạo) thực hiện. VS Cường đã hướng dẫn BS Xương vài thế võ, vật VVN-VVĐ, vài đòn chân cơ bản trước khi trình diễn. Tuy chỉ một vài đòn thế mới tập và khóa gỡ sơ sài, cuộc biểu diễn cũng đã có ấn tượng mạnh mẽ gây xúc động và rơi lệ quần chúng người Việt những năm tháng đầu tiên bơ vơ sống ly hương xa quê cha đất tổ và thân thương quý mến với môn võ dân tộc giữa thành phố cao nguyên xa lạ này. Lớp võ tại Trung Tâm Tỵ Nạn Đông Dương Oklahoma City tồn tại được vài tháng vì võ sư quá nặng gánh, đành phải dồn nỗ lực cho việc ổn định kinh tế gia đình trước đã.

Những năm sau đó, khi còn định cư tại Cleen Ave Wichita, Kansas, vs Vũ Đức Thọ thường xuống tăng cường biểu diễn VVN-VVĐ cho Hội Tết Nguyên Đán của cộng đồng người Việt Oklahoma City.

Năm 1990, một số cựu môn sinh về định cư tại tiểu bang Oklahoma như vs Phạm Văn Thổ, HLV Hoàng Văn Minh đã mở những lớp võ tự vệ VVN-VVĐ tại Midwest City, OK. Sau vs và HLV dời khỏi Oklahoma, lớp võ bị đóng cửa.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Minnesota

Khi còn định cư tại Minnesota, tháng 3 năm 1987, các HLV Lê Trường Sinh, Thiêm Bửu Cát Tâm, Đặng Văn Côn, Dương Viết Dũng, . . . đã mở những lớp VVN-VVĐ cho thanh thiếu niên địa phương, và đã tạo được ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng người Việt sinh sống ở đây.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Illinois

Khoảng 1979-1980 vs Phạm Văn Bảo về định cư tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinois (IL), mở đầu cho phong trào VVN-VVĐ Illinois với những đóng góp đáng kể cho phong trào như thành lập Ban Liên Lạc hải ngoại và cùng các vs Đỗ Anh Tuấn, Lý Hoàng Cát Long ấn hành mỗi tam cá nguyệt tập san Khai Phá VVN-VVĐ, phát hành liên tục nhiều năm, làm tài liệu học tập, làm mối liên lạc thông tin ấm lòng cho các đồng môn bơ vơ mới định cư ở hải ngoại hay ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á, đồng thời lập Ban Cứu trợ, giúp đỡ tiếp tế các đồng

môn đang gặp khó khăn sống trong nước. Đây là điểm son khai phá của VVN-VVĐ Illinois nói chung, của vs Lý Hoàng Cát Long nói riêng.

Năm 1986, Võ Sư Trần Văn Bé về định cư tại Chicago, và cùng các võ sư Phạm Văn Bảo, Lý Hoàng Cát Long, Nguyễn Thị Lại tổ chức những khóa đặc huấn cho môn sinh các cấp đào tạo được một số cán bộ đáng kể cho môn phái như các VS, HVL sau này : Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lộc, v.v . . .

VOVINAM-Việt Võ Đạo Ohio

Vài năm gần đây, phong trào VVN-VVĐ Ohio đã được đẩy mạnh với võ đường ở Woodcrest Rd thuộc thành phố Columbus, tiểu bang Ohio do các HLV Keith Ha và Bảo Linh phát động, thu hút đông đảo thanh thiếu niên Việt và bản xứ theo tập, được sự khuyến khích nồng hậu của cộng đồng người Việt địa phương, của chính quyền và của người bản xứ trong vùng.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Washington State

Những nhân sự có công đầu tiên phát triển VVN-VVĐ tại tiểu bang Washington như các võ sư Thái Nhật Lĩnh (Seattle), Trần Hữu Tuấn Anh (Tacoma), Lê Thị Kim Liên (Seattle), cựu môn sinh Đỗ Hoàng Nghĩa, vân vân . . . đã đặt những viên gạch đầu vững chắc cho nền móng phát triển lâu dài tại đây, tiếp theo đó là các võ sư và HLV: Hoàng Sang, Nguyễn Thuận, Thái Mai, Nguyễn Đăng Tường, Nguyễn Sơn Hải, Kim Lan, Trần Hoài , Lê Danh, Huỳnh Hải, . . . đóng góp nhiều công sức thành lập những trung tâm VOVINAM-Việt Võ Đạo như :

- **TT THE AMERICAN VOVINAM INSTITUTE** ở Seattle (vs Thái Nhật Lĩnh),
- **TT Eastside Neighborhood Center** ở Tacoma (vs Trần Hữu Tuấn Anh, HLV Trà My, Sơn Hải, Nguyễn Bảo Lâm, Lisa Trujillo),
- **TT Hung Dao Vovinam Academy** ở Seattle, (vs Thái Nhật Lĩnh)
- **TT Park Lake Boys & Girls Club** ở West Seattle (Hoàng Sang , Thái Mai),
- **TT Hùng Vương** VOVINAM-Việt Võ Đạo Program (Thuận Nguyễn)
- **TT ART OF DEFENSE** ở Redmond ,
- **TT Quang Trung** ở Kent City (Tuấn Anh, Thái Mai, Nguyễn Phước),
- **TT Hoang Hoa Tham training center** Seattle (Hoàng Sang, Nguyễn Hải),
- **TT Hùng Vương** Newholly Neighborhood Campus South Seattle (Nguyễn Thuận, Phạm Văn Thọ, Mai Thái) ,
- **TT Overfelt High School** (gym),

- **TT Au-Lac Training Center** tại Mount View Elementary School (Seattle),
 - **TT Bach-Dang** Bellevue / Redmond Training Center (Lê Danh),
 - **TT Nature Consortium** (Nature Kicks)(Hải Huỳnh),
 - **TT VOVINAM Bellevue** Center -Tyee Middle School (Đình Thuyết , Trần Hoài),
 - **TT University of Washington** (vs Thái Nhật Lĩnh)
- vân vân . . .

VOVINAM-Việt Võ Đạo Oregon

Trung tâm VVN-VVD tại thành phố Salem tiểu bang Oregon là một võ đường sinh sau đẻ muộn do HLV/CC Nguyễn Thanh Phong thành lập, có nhiều môn sinh theo tập, và được phụ huynh môn sinh ủng hộ và yểm trợ nhiệt thành trong các sinh hoạt VVN-VVD tại đây. nhiều môn sinh tại Salem đã tạo được những thành tích đáng khen ngợi trong các cuộc thi đua tranh giải VOVINAM-Việt Võ Đạo hàng năm từng vùng hay thế giới .

VOVINAM-Việt Võ Đạo Washington DC và vùng phụ cận thuộc Maryland và Virginia

Tại miền đông Hoa Kỳ, năm 1980, vs Đỗ Anh Tuấn đã bắt đầu mở những lớp VVN-VVD tại Okinawa Ave thành phố Rockville, Maryland, sát cạnh thủ đô Washington DC , với sự tiếp tay yểm trợ lúc đầu của vs Lý Hoàng Cát Long, và HLV Ngô Chí Long. Lớp võ chỉ tồn được ngót hai năm thì đóng cửa vì vs và HLV phải đi xa.

Đầu tháng 5 năm 1981 một lớp võ đã được khai trương tại thành phố Richmond, thủ phủ tiểu bang Virginia, do HLV Ngô Chí Long quản nhiệm.

Sau đó, các võ sư Nguyễn Văn Kính, Lê Tấn Khanh về định cư hẳn tại thành phố Fallschurch thuộc tiểu bang Virginia, nơi có đông người Việt tỵ nạn và giáp ranh thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã nhóm lại ngọn lửa luyện võ của thanh thiếu niên Washington DC và các vùng phụ cận.

Những khóa HL VOVINAM-Việt Võ Đạo ở Sport Gym tại trường đại học Northern Virginia Community College Alexandria, cũng đã được vs th Nguyễn Việt khai giảng với nhiều môn sinh theo tập hàng tuần.

Những năm gần đây, võ sư niên trưởng Lê Văn Phúc về nghỉ hưu tại thành phố Reston, với sự quen biết rộng rãi nhiều giới khác nhau, VSNT Lê Văn Phúc đã cùng với các võ sư, huấn luyện viên, và môn sinh các cấp quanh vùng thủ đô Hoa Kỳ đẩy mạnh hơn nữa phong trào võ dân tộc thêm khởi sắc, và được nhiều

gười truyền thông, báo chí, nhiều đoàn thể, nhiều hội đoàn Việt, Mỹ tích cực khuyến khích, ủng hộ và yểm trợ.

Cũng tại tiểu bang Virginia một học hội về VVN-VVD kéo dài một tuần lễ đã được tổ chức tại trường đại học Hampton, thành phố Newport New, VA, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng bảy năm 1999 do huấn luyện viên Paul Guèye, giáo sư thỉnh giảng, Tiến sĩ Nguyễn tử lực thuộc Jefferson Lab-Physics Division của trường đại học này thuyết giảng cho các sinh viên khắp thế giới đang theo học tại đây và cho các võ sư, môn sinh thuộc các võ phái khác muốn hiểu biết, học hỏi về Võ Lý, Võ Đạo, Võ Lực, và Võ Thuật của một môn Võ Việt Nam : VOVINAM-Việt Võ Đạo.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Massachusetts

Tháng 7-1981, võ đường VVN-VVD Gymnasium Auditorium of Saint Gregory School được thành hình đầu tiên tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts (Hoa Kỳ) quy tụ hơn 50 môn sinh dưới sự dìu dắt của võ sư Trần Mỹ Đức. Võ đường tọa lạc trong trung tâm Y.M.C.A. đã thu hút không những đa số người Việt mà còn cả những người Mỹ tham gia rèn luyện thân thể.

Tiếp theo là TT Dorchester Multi-Service Center thuộc thành phố Dorchester tiểu bang Massachusetts do các vs Đỗ Anh Tuấn và Căn Đình Thọ thành lập và điều hành

VOVINAM-Việt Võ Đạo Pennsylvania

Năm 1983 tại thành phố York thuộc tiểu bang Pennsylvania (PA), VS Nguyễn Tiến Hóa liên tục mở các khóa Võ Tự vệ và dưỡng sinh VVN-VVD đã đóng góp nhân tài và vật lực vào những sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại đây, vài năm sau vs Nguyễn Tiến Hóa dời về Texas, tăng cường đội ngũ cán bộ VVN-VVD Dallas Fort Worth .

Song song đó, tại thành phố Milmont Part, PA, một HVL, Linh Mục Thiên Chúa giáo Nguyễn Xuân Quýnh, đã mở lớp VVN-VVD, huấn luyện cho thanh thiếu niên quanh vùng.

VOVINAM-Việt Võ Đạo New York

Năm 1982, lớp võ đầu tiên ở New York City do HVL Hoàng Đạo Hải và Tân Khải Minh điều hành.

Tại thành phố Bronx, gần khu Harlem nổi tiếng của tiểu bang New York, HLV Đỗ Dzũng cũng đã mở những lớp võ tự vệ trong phạm vi con em, bè bạn từ những năm đầu 90.

Sau này Trung tâm Royal Vovinam Academy được thành lập tại thành phố Buffalo sát biên giới Canada thuộc tiểu bang New York với sự yểm trợ tích cực của võ sư Thái Nhật Lĩnh

VOVINAM-Việt Võ Đạo North Carolina

Tháng 2 năm 1982, vs Nguyễn Văn Phụng đã mở nhiều lớp võ huấn luyện cho thanh thiếu niên Việt và Mỹ tại Tucker Street thuộc thành phố Raleigh, thủ phủ tiểu bang North Carolina (NC), sau đó vs Lâm Quang Lân tiếp tay phụ giúp và đào tạo được nhiều môn sinh xuất sắc đóng góp cho phong trào VVN-VVD địa phương.

Tháng 5 năm 1983, VVN-VVD Raleigh đã đứng đàng cai tổ chức Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc chung cho các môn sinh tại Hoa Kỳ và thành lập được Ban Điều hành VOVINAM Việt Võ Đạo North Carolina.

Song song với những sinh hoạt đều đặn tại Raleigh, vs Nguyễn Văn Phụng đã yểm trợ tích cực cho sự hình thành một võ đường ở thành phố Cary, NC, do các HLV Nguyễn Văn An (Andy Whallen) và Nguyễn Hữu Song quản trị và điều hành

Những năm gần đây, võ đường ở Pine hall Wing, Raleigh City do HLV Hoàng Thanh Tâm điều khiển cũng đã phát triển mạnh mẽ.

Người đầu tiên đặt nền móng cho phong trào VVN-VVD thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina là vs Võ Ước, tổ chức cho cộng đồng người Việt địa phương những ngày lễ lớn như Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ Giỗ Đức Trần Hưng Đạo, Lễ Giỗ Quang Trung Hoàng Đế, v.v. . .

Khoảng đầu thập niên 90 võ sư Huỳnh Trọng Tâm từ Tampa Florida về định cư tại Charlotte, NC, đã cùng với vs Huỳnh Thu Hà mở rộng phong trào VVN-VVD Charlotte và vùng phụ cận với những TT VVN-VVD Tre Xanh (Green Bamboo Centers) được các giới trong cộng đồng người Việt và Mỹ North Carolina khuyến khích và yểm trợ, cùng tổ chức nhiều cuộc biểu diễn võ thuật, văn nghệ trong các lễ hội truyền thống của người Việt, người bản xứ, thu hút đông đảo võ sinh tham dự và theo tập. Hàng tháng trung tâm Tre Xanh ấn hành Nguyệt san Việt Võ Đạo Tre Xanh, tài liệu giảng huấn VVN-VVD và học tiếng Việt, cung cấp món ăn tinh thần cho võ sinh và cho cộng đồng người Việt quanh vùng.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Florida

Phong trào VVN-VVĐ miền đông nam Hoa Kỳ đầu tiên năm 1982 được triển khai là do công của các võ sư Lê Văn Kỳ, vs Huỳnh Trọng Tâm ở thành phố Tampa, Pinelas Park, và sau đó là các vs Vũ Đức Thọ, cùng vs Lương Thuận Vui với những võ đường ở các thành phố Orlando, Orange Park tiểu bang Florida.

Các Trung tâm VVN-VVĐ hoạt động lâu nhất tại đây là các võ đường :

- ở **Bagdad Ave** Orlando (vs Vũ Đức Thọ) ,
 - ở **Blanding Blvd**, Orange Park (vs Vũ Đức Thọ) ,
 - ở **College Dr.**, Orange Park (vs Lương Thuận Vui)
- ngoài ra còn có những võ đường mới thành lập
- ở **Shortpine Cr.** Orlando (vs Lê Văn Tư) ,
 - ở **University of North Florida**, Vovinam Viet Vo Dao And Kick Boxing Club (vs Vũ Đức Thọ),
 - ở các **Hội Thánh Tin Lành** của mục sư Nguyễn Quang, vẫn vẫn

Các môn sinh VVN-VVĐ Florida cũng đã cùng với các đoàn thể người Việt, người bản xứ trong các lễ hội văn hóa, giáo dục, xã hội truyền thống và tạo niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại Florida và các tiểu bang quanh vùng về một môn võ dân tộc.

VOVINAM-Việt Võ Đạo CANADA

Lớp huấn luyện VVN-VVĐ đầu tiên tại Canada năm 1980 do võ sư Nguyễn Ngọc Thanh thành lập và giảng dạy võ tư vê và võ Dưỡng sinh tại thành phố Hamilton thuộc Ontario CANADA, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và các cụ già hội Cao niên ở Hampilton, ở Mississauga, ở Toronto theo tập, những lớp võ này sinh hoạt được vài năm thì đóng cửa vì võ sư bận việc.

Những năm sau đó, nhất là vào đầu thập niên 90 trở đi, nhiều trung tâm huấn luyện VOVINAM Việt Võ Đạo, nhiều club, nhiều đoàn thể thuộc VVN-VVĐ được thành lập và phát triển từ đông sang tây trên đất nước Canada.

Tại thành phố Vancouver, B.C., miền tây Canada, trung tâm VVN-VVĐ đầu tiên do vs Nguyễn Đình Thư thành lập và điều hành ở Porter Street (thuộc Canadian Voviam-Viet Vo Dao Association), và ở Victoria Drive (Trout Lake Community Center)

Tiếp theo là Trung tâm Sinh Hoạt VVN-VVĐ Hoa Lư Vancouver BC do các võ sư Trần Văn Trung, Phạm Ngọc Danh, HLV Phạm Thị Nhân Hậu, Phạm Khúc Minh Tâm điều hành và phát triển.

Tại thành phố Calgary, AB Canada, Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVĐ Calvary AB được thành lập và do các võ sư Nguyễn Hữu Tô Đồng, Nguyễn Cao Khanh, Bùi Thị Tuyết Nga, các HLV Trần Thái Bích, Nguyễn Tiến Đắc, Nguyễn Xuân Cảnh,

Lâm Lương, . . giảng dạy đã thu hút nhiều thanh thiếu niên tỵ nạn và bản xứ Canada theo tập.

Tại miền đông :

- **Trung Tâm Toronto 1** VVN-VVD Association ở Lake Cres. Etobicoke, Ontario, Canada do huấn luyện viên Trần Văn Chiêu phát động và điều hành,

- **TT Toronto 2** (HLV Trần Tự Luật), v.v. . .

- **Trung Tâm VVN-VVD Toronto ONT** cũng tại miền đông do một ban lãnh đạo hùng hậu gồm võ sư Phạm Đình Tự (cố vấn), các huấn luyện viên Lưu Đức Tiến (Trung Tâm Trưởng), Trịnh Mộc Vinh, Trịnh Vĩnh Phong, Hồ Thanh Quang, Vũ Xuân Huy, Nguyễn Huy Tâm, Nguyễn Tấn Sĩ Phu, Ngô Trần Quốc, Bùi Văn Quan, . . .

- Cuối năm 2002 tại thành phố Brampton, Ontario Canada, Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD Brampton được khai giảng do các huấn luyện viên Trần Bá Thuận, Trần Đức Thắng, Trần Văn Chiêu điều hành.

Sau đó VVN-VVD đã hiện diện tại :

- **Elderly Community Centre**, Ground Floor Square One Shopping Centre, Mississauga.

-**Oakdale Community Centre**, 350 Grandravine Drive, North York

Ngoài ra, tại Toronto một số khách vắng lai như Hà Minh Cường, như Cristian Baltatu cũng đã mở những lớp huấn luyện VOVINAM Việt Võ Đạo là TT Sài Sơn hay TT Vovinam Viet Vo Dao Canada, . . .

VOVINAM Việt Võ Đạo Canada đã có 2 cơ cấu tổ chức chính thức được chính quyền Canada cấp giấy phép hoạt động. Đó là Hội Đồng Võ Sư CANADA và Liên Đoàn VVN-VVD CANADA với nhân sự ban đầu như sau :

Hội Đồng Võ Sư CANADA

Cố vấn : võ sư niên trưởng Hà Trọng Thịnh

Chủ tịch : võ sư Trần Văn Trung

Ủy viên :

Võ sư Nguyễn Hữu Tô Đồng

Võ sư Phạm Đình Tự

Võ sư Phạm Ngọc Danh

Võ sư Nguyễn Cao Khanh

Võ sư Bùi Thị Tuyết Nga

Liên Đoàn VVN-VVD CANADA

Chủ tịch : Võ sư Nguyễn Hữu Tô Đồng

Phó Chủ tịch : Võ sư Phạm Đình Tự

Tổng Thư Ký : Võ sư Nguyễn Cao Khanh

Phó TTK kiêm Thủ quỹ : Võ sư Phạm Ngọc Danh

VOVINAM Việt Võ Đạo ÂU CHÂU và TRUNG Á

Tháng 11 năm 1973, sinh viên du học Dương Quan Việt, và cũng là Huấn Luyện Viên (HLV) Hoàng Đại Vovinam Việt Võ Đạo, đã đơn độc truyền bá VVN-VVD , mở lớp võ Tự Vệ Nhập Môn trong trường Đại Học Cao Đẳng Kỹ Thuật (Technische Universitaet) Stuttgart. Lớp võ khoảng 50 Môn Sinh, hầu hết là sinh viên người Đức dân bản xứ.

Đây là lớp võ đầu tiên trên thế giới, ngoài Việt-Nam, một khởi điểm mở đầu lịch sử phát triển VVN-VVD hải ngoại.

Cũng cần nhắc thêm, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã gây khủng hoảng trầm trọng, không những chỉ đến toàn thể cộng đồng người Việt ở Âu châu nói chung, đến đời sống khó khăn, mất liên lạc gia đình của giới sinh viên Việt-Nam du học xa quê hương nói riêng, mà còn cắt đứt sinh hoạt phát triển Vovinam Việt Võ Đạo Đức Quốc bởi những chiến dịch "tiếp thu", sang đoạt các cơ sở vật chất và tinh thần, các tòa Đại sứ, Lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa, kể cả cơ sở phát triển Vovinam Việt Võ Đạo , của cán bộ Cộng sản Việt Nam nằm vùng ở Âu châu, của những sinh viên thân Cộng hoặc xu thời, chạy theo thời cuộc để cầu lợi lộc cá nhân. v.v . . . HLV Dương Quan Việt đã đơn thân độc mã chống chọi mọi áp lực "tiếp thu Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo" của nhóm sinh viên thân Cộng này và vừa phải bằng mọi giá để duy trì sinh hoạt các lớp võ....Những cuộc đụng độ thử thách đã xảy ra...

Đầu năm 1976, một cuộc hội ngộ tình cờ, bắt tay lịch sử, nhân một cuộc biểu diễn võ tại Stuttgart, giữa những HLV trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết : Nguyễn Tiến Hội 23 tuổi (ở Hannover, Đức). Trần Nguyên Đạo 22 tuổi (ở Paris, Pháp), và Dương Quan Việt 24 tuổi (ở Stuttgart, Đức) mở đầu cho sự kết hợp phát triển Vovinam Việt Võ Đạo Âu châu.

Những năm 1976-1985, VVN-VVD đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Các lớp võ, Trung Tâm Huấn Luyện, Hội Đoàn, club.v.v... thi đua thành lập thu hút đông đảo thanh thiếu niên theo tập. Môn Sinh 95% là dân bản xứ Châu Âu và đã vượt sĩ số 5.000. Những cuộc biểu diễn ra mắt quần chúng, tranh giải, thi đấu Quốc Gia, Quốc Tế... đã được tổ chức liên tục, không ngừng nghỉ khắp nơi ở Châu Âu. Sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo với một lực lượng Huấn Luyện Viên hùng hậu và ào ạt thi đua tổ chức huấn luyện khắp nơi trên 16 Quốc Gia Tây Âu và Bắc Phi.

Như cơn sóng thần, không một sức mạnh nào ngăn cản nổi sức mạnh bùng nổ phát triển VVN-VVD hải ngoại trong thời kỳ này.

Ngoài phía cộng đồng người bản xứ như đã trình bày trên, riêng về phía cộng đồng người Việt ở Âu châu, VVN-VVD cũng phát triển mạnh mẽ trong quần chúng thanh thiếu niên người Việt tỵ nạn ngay từ đầu thập niên 1980, dưới sự phát động mãnh liệt của võ sư Cao đẳng Nguyễn Văn Nhàn, nguyên Cục Trưởng Cục Huấn Luyện VVN-VVD Miền Tây Việt-Nam trước 1975, cùng một toán huấn luyện viên tỵ nạn và định cư tại các vùng Munich, Hamburg và Frankfurt và cũng như võ sư Cao đẳng Đặng Hữu Hào tại Hamburg Đức Quốc

Ngay khi mới đặt chân nơi xứ người, Vs. Nguyễn Văn Nhàn bắt tay ngay vào việc liên tục tổ chức biểu diễn võ thuật và mở hàng chục lớp võ Tự Vệ Nhập Môn VVN-VVD trong cộng đồng đông đảo người Việt-Nam tỵ nạn vừa sang định cư tại Đức. "Đại Phong Trào Châu Âu" do Vs Nguyễn Văn Nhàn thành lập với địa bàn hoạt động rộng trên 8 Quốc Gia và 20 thành phố....Võ Sư Nguyễn Văn Nhàn trong Đại Phong Trào Châu-Âu một mặt dạy võ, một mặt tổ chức liên tục sinh hoạt VVN-VVD , mở phòng tập và những sinh hoạt sau :

- Ấn hành liên tục nhiều Đặc san, nhiều kỷ yếu, nhiều tài liệu học tập, như : Sưu Tâm Theo Đường Hướng Văn Nghệ Môn Phái-Tuyển Tập Nhạc (1982), Vovnam-Việt Võ Đạo-Tập Giới Thiệu Ấn Bản Mùa Xuân (1982), , Điểm Sáng, Tâm Kinh Việt Võ Đạo (1984), Ý Nghĩa 10 Điều Tâm Niệm (1985), Lửa Thế Hệ (1986), Tre Xanh (1989), v.v. . . làm tài liệu sinh hoạt Vovnam-Việt Võ Đạo

- Ngày 24-7-1984, tổ chức "Hè Quyết Tiến" cho thanh thiếu niên, võ sinh người Việt Âu châu tại Hamburg;
- Ngày 29-7-1989, "Phục Hùng Dân Khí", Moenchengladbach;
- Ngày 23-7 đến 6-8-1989, trại "Hè Hưng Nam" Hòa Lan;
- Ngày 9-9-1989, "Tinh-Dân, Nghĩa Nước" tại Erbach,

- V....V....

Ngày 10-03-1990, lần đầu tiên Đại Hội Võ Sư VVN-VVD Châu Âu nhóm họp tại Stuttgart, Đức Quốc. Sau đó, lần lượt ra đời các tổ chức chánh thức có pháp luật tại mỗi quốc gia bảo vệ:

- Tổng Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu,
- Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Quốc Gia Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan,v.v...
- Hội Đồng Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu và
- Hội Đồng Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo Quốc Gia Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan...

Một điểm quan trọng trong thời gian này, năm 1989-1990, phần đông Võ sư , HLV và Môn Sinh ở tổ chức Việt Võ Đạo Quốc Tế đã ý thức trước những khó khăn mới của hoàn cảnh mới, nên tự nguyện rút khỏi nhóm Việt Võ Đạo Quốc

Tế và trở về với truyền thống cổ hữu của Môn Phái VVN-VVD, với võ phục màu xanh "trùng dương" chứ không khoác áo màu đen nữa.

Tính đến năm 1995, Môn Sinh VVN-VVD tại Châu Âu, người Việt-Nam và người dân bản xứ Châu Âu đã lên đến số trên 15,000 và khoảng 500 Tân Huân Luyện Viên Trung đẳng được đào tạo.

Thập niên 1995-2005, võ sư Trang Phước Đức (Paris, Pháp Quốc) thừa kế võ sư Nguyễn Văn Nhàn và nhận lãnh trọng trách tiếp tục hoạt động trong "Phong Trào VVN-VVD Châu Âu" phát triển mạnh trong sinh hoạt cộng đồng người Việt và bản xứ, với các võ sư Trần Thái Quý (Thụy Sĩ), Trần Phước Thiện (Đức Quốc), Stefano Finato (Ý Đại Lợi), Nguyễn Trung Cang (Hòa Lan), v.v...

Trong thời gian từ 1991 đến 2002 VOVINAM Việt Võ Đạo Âu châu có những cuộc tranh giải tại :

1991 Bruxelles, Bỉ Quốc (Belgique): giải kỹ thuật VVN-VVD Âu châu

1992 Vérone, Ý Đại Lợi (Italy) : giải đối kháng VVN-VVD Âu châu

1995 Neuchâtel, Thụy sĩ (Suisse) : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu

1997 Paris, Pháp (France) : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu

1999 Lyon, Pháp (France) : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu

2002 Paris, Pháp (France) : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD thế giới

Hiện nay, có nhiều Hội Đoàn giả mạo và Hội Đoàn thật, chính thức của VVN-VVD truyền thống tại Châu Âu. Dĩ nhiên đại diện chính thức Môn Phái VVN-VVD tại Châu Âu vẫn là những Hội Đồng Võ Sư Quốc Gia.

Vovinam Việt Võ Đạo tại Tây Đức

Tại Tây Đức, tháng 12 năm 1976, buổi lễ Tuyên Thệ Nhập Môn vô cùng đặc biệt tổ chức tại Stuttgart dành cho 4 võ sư Thái Cực Đạo, sinh viên du học người Việt-Nam, sau khi tập xong khóa Tự Vệ Nhập Môn, xin chánh thức gia nhập vào Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo. HLV Dương Quan Việt đã đại diện Môn Phái chu toàn công việc. Rất tiếc, chỉ có Vs Võ Trung là thành tài đến Hồng Đại Cao Đẳng VVN-VVD. Vs Trung hiện nay đang hoạt động tích cực tại Texas USA.

1979, HLV Nguyễn Tiến Hội thành lập một trung tâm huấn luyện Việt Võ Đạo tại Hannover. Đây là võ đường tư, rộng lớn và chỉ chuyên huấn luyện môn võ Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên trên Thế Giới, ngoài Việt Nam. Võ đường có hàng trăm Môn Sinh và hàng chục HLV Hoàng Đại được đào tạo. Đặc biệt nhất là nơi xuất thân của những người Môn Sinh dân bản xứ Tây Phương đầu tiên trên Thế

Giới, sau này, đạt trình độ võ sư Hồng Đại Cao Đẳng VVN-VVD : Vs Can Oezen (Hannover) và Vs Juergen Schwerdtmann (Minden).

Ngày 02. tháng 8 năm 1979 tại trường Đại Học Stuttgart, HLV Dương Quan Việt tổ chức cuộc biểu diễn võ thuật Việt Võ Đạo lớn đầu tiên với 30 HLV Trung đẳng và Môn Sinh các cấp thi thố tài năng trước một số đông khán giả và nhiều sinh viên thể giới đang du học tại đây, do đó, tiếng vang danh xưng VVN-VVD , môn võ Việt Nam đã lan truyền khắp năm châu bốn bể.

Lần đầu tiên, ngày 23 tháng 4 năm 1983, cuộc tranh giải VVN-VVD Châu Âu to lớn nhất được tổ chức tại Stuttgart và 3 thành phố vùng phụ cận. Trên 200 VS HLV và Môn Sinh khắp Châu Âu liên tục tranh tài trong 3 ngày trước đông đảo khán giả khắp nơi về dự khán.

Vs. Đặng Hữu Hòa cũng đã liên tục tổ chức biểu diễn võ thuật và mở nhiều lớp võ VVN-VVD trong cộng đồng người Việt-Nam tỵ nạn vừa sang định cư tại thành phố Hải Cảng Hamburg 3 triệu dân địa phương, Bắc Đức Quốc.

Tính đến năm 1989 số môn sinh VVN-VVD người Việt-Nam trong cộng đồng Người Việt-Nam tỵ nạn đang theo tập đã vượt trên 1.000 người, với 50 Huấn Luyện Viên Hoàng Đại. Môn sinh Trần Phước Thiện là một trong những HLV ưu tú và đầy công lao xây dựng "Đại Phong Trào VVN-VVD Châu Âu"

Tháng 1 năm 1989, Vs Dương Quan Việt thành lập thêm một trung tâm huấn luyện nữa tại Stuttgart. Đây là một võ đường tư, to lớn và chuyên huấn luyện một môn võ Vovinam Việt Võ Đạo với 9 năm liên tục sinh hoạt không ngừng nghỉ. Kết quả tổng cộng khoảng 1.000 Môn Sinh theo tập và 20 HLV Hoàng Đại Trung và Cao cấp được đào tạo, với 99% là người dân bản xứ Tây Phương.

Cũng vào thời điểm này, sau 15 năm, Vs. Dương Quan Việt đã quay trở lại trường cũ, đích thân đứng lớp dạy, trường Đại Học Cao Đẳng Kỹ Thuật (Technische Universitaet) Stuttgart đã chính thức công nhận võ học VVN-VVD và thân nhận vào Chương Trình Sport. Đây là một thành tích lớn, rất quan trọng của sự phát triển Vovinam Việt Võ Đạo tại Đức Quốc, bởi vì từ trước đến nay, một môn võ không dễ dàng được chính thức công nhận vào Chương Trình Giảng Dạy Thể Dục Thể Thao trong các trường Đại Học Đức Quốc.

Sau đó, HLV Trung đẳng II Enoch Jenkins (Tiến Sĩ Hóa Học) thay thế Vs Dương Quan Việt để tiếp tục duy trì hoạt động lớp võ đến ngày nay. Hàng năm, vài trăm sinh viên Đại Học đến gia nhập lớp võ để tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo.

Vovinam Việt Võ Đạo Pháp Quốc

Tại Pháp Quốc, những cuộc biểu diễn võ, tranh giải thi đấu, v.v. . . được tổ chức nhiều lần hàng năm, từ bắc Pháp Quốc, bờ biển Đại Tây Dương đến tận Nam Pháp Quốc, Địa Trung Hải. Những Học hội mùa hè được khai mở liên tục trong

nhiều năm, mục đích để các VS, ở Châu Âu có cơ hội gặp nhau cùng chung tập luyện và học hỏi nhau. Quan trọng nhất là những bài học tập và thuyết trình về võ học Việt Võ Đạo ở trình độ cao cấp Đại Học. Đánh dấu một bước tiến : **Đại Học Hóa** Võ Học Việt Võ Đạo.

Những võ sư đầu đàn đi tiên phong tại Pháp quốc như Trần Nguyên Đạo (Paris), Nguyễn Điện (Bordeaux), Sudorruslan (Paris), Hà Kim Khánh-Long (Paris), Nguyễn Phi-Long (Paris), Nguyễn Thế Trường, Trương Quang Tuấn, hay Trang Phước Đức đại diện phong trào VVNVD-ÂC ở Paris, và Trương Quang Tuấn (Toulouse) đã là những hạt nhân chính tích cực trong các nhóm phát triển VVN-VVD ngay từ cuối thập niên 70.

Tiếp theo dưới đây là một số địa phương trên đất Pháp đang có sự hiện diện của VVN-VVD :

Vùng Aquitaine (Bordeaux) :

Aquitaine Club 01 với 3 trung tâm:

- 40,Avenue Louis Didier, LIBOURNE
- MAIRIEDE LIBOURNE, 42 Place ABEL SURCHAMP
- QUERRE LOISEAU, FRONSAC

Aquitaine Club 02 với 2 trung tâm

- 1 rue des Ormeaux, GRADIGNAN
- Rue Stéhélin, Av de Lattre de Tassigny, BORDEAUX/CAUDERAN

Aquitaine : Club 03 với 2 trung tâm

- 9 rue St URBAIN, PUGNAC
- 2 rue du Docteur BOUTIN, BLAYE

Aquitaine Club 04 với 3 trung tâm

- 59 rue de RAMBAUD, LEOGNAN
- 16 rue du BARRICOT, CANEJAN
- 16 Chemin de la PALOMBIERE, CANEJAN

Aquitaine Club 05 với 3 trung tâm

- 8 Allée Montesquieu, MERIGNAC CEDEX
- Av du Colonel JACQUI, PESSAC
- COSEC DU SAIGE, PESSAC

Aquitaine Club 06 với 2 trung tâm

- 25, Av Kleber Marsaud, BRAUD et Saint Louis
- Gymnase Municipal, Le Bourg, BRAUD Saint Louis

Aquitaine Club 07 với 2 trung tâm

- 79, Cours Victor HUGO, BORDEAUX
- 14 Place Sainte EULALIE, BORDEAUX

Aquitaine Club 08 với 2 trung tâm

- 3 rue du HAMEAU de BEL AIR, 33850 LEOGNAN
- ASCEA CESTA, BP 2, 33114 LE BARP

Aquitaine : Club 09 với 3 trung tâm

- 555 rue des AYRES E12, 33000 BORDEAUX
- GYMNASSE CHAUFFOUR, 15 rue Chauffour, 33000 BORDEAUX
- 79 rue du Loup, 33000 BORDEAUX

Aquitaine : Club 10 với 3 trung tâm

- 11 résidence Pont de Martin, 33770 SALLES
- 1 Chemin de LANQUETTE, 33770 SALLES
- ART MARTIAUX val de L'EYRE, Section VOVINAM VVD, 33770

SALLES

- Aquitaine Club 11 với 1 trung tâm
- 6 Chemin Charlemagne, 33230 GUITRES

Vùng Bassa Normandie (Caen) :

- 17 Ave Croix-Guérin, 14000 Caen (HLV Gregori Marie, Guerrib Amar)

Vùng Champagne-Ardennes (Reims) :

Champagne-Ardennes Club 01 với 3 trung tâm :

- 11 Av du Président Kennedy, 51100 REIMS
- 2 rue Francois LEGROS, 51110 REIMS
- 4 Allée des Bourguignons, 51100 REIMS

Champagne-Ardennes : Club 02 với 1 trung tâm :

- Salle polyvalente Isles Sur SUIPPE, 51110 ISLES SUR SUIPPE

Champagne-Ardennes : Club 03 với 2 trung tâm :

- Gymnase Jean BOUCTON, Rue de Bertheny, 51420 WITRY LES

REIMS

- Centre VVN VVD du Canton de Bourgogne, 26 rue Edouard

ESTIEZ, 51420 WITRY LES REIMS

Vùng ILE de FRANCE (Paris) :

ILE de FRANCE Club 01 với 2 trung tâm :

- Stade LEO LA GRANGE, 68 rue Poniatovsky, 75012 PARIS
- ASS Charenton 2 VOVINAM VIET VO DAO, 14 rue GANDON,

75013 PARIS

ILE de FRANCE : Club 02 với 4 trung tâm :

- 1 Place de la liberation, 91590 LA FERTE ALAIS
- rue Georges SAND, 91 PALAISEAU
- Stade Léo LA GRANGE, 68 Bd Poniatovsky
- 4 rue Auguste CHAPUIS, 75020 PARIS

ILE de FRANCE : Club 03 với 3 trung tâm :

- Salle de sport collège MONTHEDY, rue MONTHEDY, 77340

PONTAULT COMBAULT

- Gymnase DUBUS, 77340 PONTAULT COMBAULT

- U.M.S.P.C section VOVINAM VIET VO DAO, 40 rue de L'orme au

Charon, 77430 PONTAULT COMBAULT

ILE de FRANCE : Club 04 với 2 trung tâm :

- Gymnase des Sapins, 3 rue de la PEROUSE, 77680 ROISSY EN

BRIE

- U S R VOVINAM VIET VO DAO, 3 Av Maurice de VLAMINCK Pav

25, 77680 ROISSY EN BRIE

ILE de FRANCE : Club 05 với 2 trung tâm :

- MJC parc de l'hotel de ville, 91120 PALAISEAU

- Gymnase I M P R O, 37 rue Jacques DUCLOS, 91120 PALAISEAU

ILE de FRANCE : Club 06 với 1 trung tâm :

- Salle des fêtes de Boutigny, Rue de Boutigny, 91160

LONGJUMEAU

- AS SAUX LES CHARTREUX , SECTION VVD 36 Rue de la Grille au Roi
91160 LONGJUMEAU
ILE de FRANCE : Club 07 với 2 trung tâm :
- GYMNASE CHARLES RIGOULOT, Rue Leontine Sohier Stade de Longjumeau, 91160 LONGJUMEAU
- AECAM VVD LONGJUMEAU, Chez M Serge CROZON-CAZIN, 22 Residence Bel Air, 91160 LONGJUMEAU
ILE de FRANCE : Club 08 với 2 trung tâm :
- Gymnase J.J ROUSSEAU, Allée des Pervenches, 91390 MORSANG/ORGE
- Section Vovinam VVD MORSANG Sport, 2 Square Louise Michel, 91390 MORSANG/ORGE
ILE de FRANCE : Club 09 với 1 trung tâm :
- Gymnase des singes vert Boutigny, Mairie de Boutigny, 91820 Boutigny/Esbonne
ILE de FRANCE : Club 10 với các trung tâm :
- Complexe Sportif des Roches, Rue du Stade, 91720 MAISSE
- 6 Rue de La Fontaine, 91720 BUNO BONNEVAUX
ILE de FRANCE : Club 11 với các trung tâm :
- Gymnase VICTOR HUGO, 34 Bd de la Republique, 93270 SEVRAN
- Gymnase Gaston BUSSIERE, 34 Av Gabriel PERI, 93370 SEVRAN
ILE de FRANCE : Club 12 với các trung tâm :
- Stade des Minimes, 64 Av des Minimes, 94100 SAINT MANDE
- Les amis du VIETVODAO, 15 Av RABELAIS, 94120 FONTENAY/BOIS
ILE de FRANCE : Club 13 với các trung tâm :
- DOJO Marc de Pierre, 7 Square des Champs FRETAUTS, 91120 Palaiseau
- Gymnase LEO LAGRANGE, Faculte d'ORSAY, 91440 BURE/YVETTE
ILE de FRANCE : Club 14 với 2 trung tâm :
- Stade des MINIMES, 2 Av GAMBETTA, 94161 SAINT MANDE
- LA SAINT MANDEENNE, 2 Av GAMBETTA, 94160 St MANDE
ILE de FRANCE : Club 15 với 3 trung tâm :
- DOJO les Daunettes BALLAINVILLIERS, Chemin d'AURETTE, 91160 BALLAINVILLIERS
- Gymnase BALLAINVILLIERS, 7 chemin de la GUY, 91160 BALLAINVILLIERS
- AS.SPORT.BALLAINVILLIERS section VVD, 91160 BALLAINVILLIERS
ILE de FRANCE : Club 16 với 2 trung tâm :
- DOJO DE MORSANG, 91390 MORSANG/ORGE
- Ecole de VVD, 3 rue MOZARD, 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
ILE de FRANCE : Club 17 với 2 trung tâm :
- Salle SALVADOR ALLENDE, Av Charles GARCIA, 94120 FONTENAY/BOIS

- USF AMV ecole V VVD, 22 Place Georges POMPIDOU, 93160
NOISY LE GRAND

ILE de FRANCE : Club 18 với 2 trung tâm :

- Gymnase Jacques ANQUETIL, 77184 EMERAILVILLE

- AS EMERAINVILLE VVD, 38 rue du Lapin Vert, 77184

EMERAINVILLE

ILE de FRANCE : Club 19 với 2 trung tâm :

- Gymnase Paul Valéry, 38 bd Sault 75012 Paris (salle de judo)

- DOA Vovinam Viet Vo Dao, 10, rue Jules Lemaytre 75012 Paris

Vùng Limousin (Limoges) : (vs Hà Kim Chung)

Limousin : Club 01 với 2 trung tâm :

- Gymnase du haut BEAUBREUIL, 84 Rue RHIN ET DANUBE, 87280

LIMOGES

- Gymnase du petit BEAUBREUIL, 2 rue du Cateau d'eau. 87280

LIMOGES

Limousin : Club 02 với 1 trung tâm :

- Dojo Espace Buchilien

Limousin : Club 03 với các trung tâm :

- Dojo Gendarmerie des Tuillères

Limousin : Club 04 với 1 trung tâm :

- Dojo municipal

Vùng Midi - Pyrénées (Toulouse) : với 1 trung tâm :

- 17, Rue QUERTHINEUX, 31140 LAUNAGUET (vs Trương Quang Tuấn)

Vùng Poitou-Charentes (Poitiers) với 1 trung tâm :

- Salle des fêtes de Beurlay , 13 rue Perrière , 17 250 BEURLAY

Vùng Rhône - Alpes (Lyon) (vs Nguyễn Thế Trường, BLOUME Daniel, Somon Michael)

Rhône - Alpes : Club 01 với 1 trung tâm :

- 125 rue Tronchet - Lycée du Parc, 69006 LYON

Rhône - Alpes : Club 02 với 1 trung tâm :

- MJC - 19 Bourchamin - 69390 MILLERY

Vùng Provence Côte d'Azur

- 12 rue de la Verrerie, 13100 Aix en Provence.

Vùng Bussy Saint Georges, do HLV Hứa Trung Dũng điều hành và phát triển.

Sau hết tại Pháp Quốc, phải kể đến võ sư Trang Phước Đức, môn đệ của VS Nguyễn Văn Nhàn, người khởi xướng Đại Phong trào Việt Võ Đạo Âu Châu hồi đầu thập niên 1980, đã tích cực yểm trợ, thành lập những Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD sau đây :

Club Garges-Les Gonesse: với 1 trung tâm :

- Gymnase Allende Néruda, 4, allée Jules Ferry, 95140 Garges-les-

Gonesse (Các VS, HLV Trang Phước Đức, DOLL Nicolas, Huỳnh Hùng Thu, Bruno BARROS, Yann CITTEE, Anthony SIAMPIRINGUE, Joséph ROZENCWAJG, Voravanh THANANE Yasser MALEK và trợ huấn Foued BOULAHIA)

Club de Goussainville với 2 trung tâm :

- Gymnase Pierre de COURBERTIN , Goussainville

- Gymnase MATHERON : 95190 Goussainville
(HLV CHAU Minh Nhat, HOANG Hiep Joséph, Trợ huấn : HOANG Minh.)

Gymnase Ladoumègues với 1 trung tâm :

- Route de Trappes, 78180 Montigny-Le-Bretonneux

Gymnase Roger Rivière với 3 trung tâm :

- Gymnase Jules Ladoumègue

- Gymnase Marcel Guillon

- Gymnase Roger Rivière

gồm các VS, HLV : Nicolas DOLL, Moncef CHAOUCH, Lam NGUYEN Duong , Vu MAI Quoc Nguyen, Hubert CHEVERRY, Brice FLEURI, Sébastien PICARD, Julien REMY, Eric BLANDET và Maxime SEVAUX

Club de Laillé với 2 trung tâm :

- Salle de Motricite

- Salle Omnisport, 35890 Laillé (Bretagne), (VS Gilles LE MERRER).

Vấn vấn . . .

Vovinam Việt Võ Đạo Vương Quốc Bỉ

Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD Hưng Đạo, Salle Bulle tại Place St Gertrude, Blegny, Vương Quốc Bỉ, được thành lập đầu tiên năm 1984 do sự yểm trợ tích cực của võ sư Nguyễn Văn Nhân từ Tây Đức, năm 1990, HLV Võ Tân Tiến, sau đó thi đấu võ sư, kế thừa Võ Đạo Trường Hưng Đạo, đồng thời điều hành và phát triển VVN-VVD rộng lớn thêm lên, khai mở nhiều TTHL mới như các Võ Đạo Trường Quang Trung và Võ Đạo Trường Lạc Long Quân với hàng trăm môn sinh là thanh thiếu niên người Việt và người bản xứ theo tập. Võ sư Võ Tân Tiến hiện nay vẫn tiếp tục đào tạo được một ê-kíp VS, HLV hùng hậu đáp ứng cho nhu cầu phát triển mới như các võ sư và huấn luyện viên sau đây : Patricia Bertrand , Võ Tiến Xuân, Lê Tấn Minh, Philippe Knuts, Pierre Trương, Jancsi Kerszetrs, Benoit Ahn , Lê Hữu Thao, Lâm Tấn Quan, Davy Kouakou, Trương Huệ Mẫn, Nguyễn Hoàng Việt, Đinh Quang Nam, v.v. . .

Mới đây, vs Võ Tân Tiến thành lập 2 trung tâm nữa: Võ Đạo Trường Trưng Vương tại vùng Glons (VSTH Võ Tiến Xuân), và Võ Đạo Trường Phu Dong tại Oupeye

Tại Bruxelles, vs Huỳnh Hữu Quý thành lập Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD tại Avenue Roi du Chevalier. Wolowe saint Lambert , thủ đô Vương Quốc Bỉ, cùng với các phụ tá là các huấn luyện viên Phùng Nguyên và Phùng Trọng Kiệt.

VOVINAM Việt Võ Đạo cũng hiện diện tại một số địa phương khác trong Vương Quốc Bỉ như :

- Club Vovinam Awans thành lập ngày 16/10/1994 tại Hall Omnisports d'Awans, rue de l'Eglise 4340 Awans.bởi các HLV DEVOS Jerry và LAURIA Olivier.

- Club Vovinam De L'ULg thành lập năm 2002 bởi HLV HARDY Jean-Marie.
 - Club Vovinam Flémalle thành lập năm 2004 bởi HLV WILLEMS Christopher .
 - Club SD Sart Tilman
 - Club Vovinam Liège tại Rue Julles Cralle với khách vãng lai là HLV Lê Hữu Đại
- Vân vân . . .

Vovinam Việt Võ Đạo tại Ý Đại Lợi

Đầu thập niên 80, tại quốc gia Ý Đại Lợi (Italy) đã có một số nhân sự phụ trách luyện võ như HLV Nguyễn Văn Việt (sinh viên du học) vùng Roma, HLV Bảo Lan (sinh viên du học) vùng Padova, HLV Nguyễn Thiện Chính, (sinh viên du học) quản lý huấn luyện vùng Torino

Tại Ý Đại Lợi, những cuộc tranh giải Việt Võ Đạo trên cấp Quốc Gia cũng đã được tổ chức thường xuyên hàng năm , quy tụ hàng trăm VS,HLV và Môn Sinh các cấp ở Châu Âu biểu diễn võ thuật và thi đua tranh giải trước hàng ngàn khán giả. Ví dụ như ngày 7 tháng 3 năm 1982 tại Roma, hay ngày 22 tháng 8 1987 tại Padova, v..v. . .

Cũng phải kể ở vùng Verona, Italy , Vs Nguyễn Hữu Sang đã nắm vững tinh thần xiển dương Phong Trào Việt Võ Đạo Âu Châu, mở rộng hoạt động tại địa phương và các vùng phụ cận.

Ngoài những Trung Tâm Huấn Luyện tại Italy kể trên, dưới đây là một số võ đường VVN-VVĐ đã được thành lập:

- **Via Dei Bevilacqua**, Verona (vs Stephano Finato),
 - **Via Indipendenza Buccinasco** Milano (HLV Gorofalo Michele, Mastrulli Marco),
 - **San Giovanni Lupatoto** Verona (HLV Gianpiero Martarello),
 - **Via Bianedini** Verona (HLV Valter Borghi),
 - **Colognola ai adli** Verona (VSTH Roberta Pizzeghellia),
 - **Via alfieri Lissone** Milano (HLV Camelo la Greca),
- vân vân . . .

Vovinam Việt Võ Đạo tại Thụy Sĩ

Hội Đồng Võ Sư VVN-VVĐ Thụy Sĩ đã được thành lập từ những năm giữa của thập kỷ 80 do một sinh viên du học, võ sư Hà Chí Thành, làm Chủ tịch, trụ sở tại 113 Champs-Blancs, CH-1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse

Vs Hà Chí Thành đã thành lập những lớp võ cho thanh thiếu niên, đặc biệt là thiếu niên ở Genève và ở La Côte, với một toán phụ tá như các HLV Phạm Công Hoà, Phan Đình Tuy, Hà Xuân Thảo, Phạm Công Valérie, Nguyễn Quang Minh . .

Tại Genève:

- **Vo Duong de Carouge:** collège de Pinchat
- **Vo Duong de St-Jean:** CEC Nicolas Bouvier (HLV Phan Đình Tuy)
- **Vo Duong du Petit-Saconnex:** Salle de gym du collège Rousseau
- **Vo Duong du Petit-Lancy: collège de Saussure** , Salle de gym 2, Vieux chemin d'Onex 9
- **Vo Duong de l'Ecole des Franchises, quartier des Charmilles**
- **Vo Duong du Petit-Lancy: CO des Grandes-Communes** , Salle de gym C, 20 chemin Gérald-de-Ternier
- **Vo Duong de BNP Paribas** (dành cho nhân viên BNP Paribas), Lancy, (HLV Phạm Công Hoà)
- **Vo Duong de l'École "La Salésienne" à Veyrier**, (vs Hà Chí Thành).

La Côte

- **Vo Duong de Gingins:** Salle de Gymnastique, vers la Poste (vs Hà Chí Thành).
- Vo Duong de Coppet:** Salle du collège de Terre Sainte, Route du Jura (vs Hà Chí Thành).
- **Vo Duong de Chavannes-de-Bogis:** Salle communale et de gymnastique (vs Hà Chí Thành).
- **Vo Duong d'Aubonne:** Salle de rythmique du Centre sportif de Chêne (vs Hà Chí Thành).

Ở Genève còn có lớp VVN-VVĐ của vs Tân Rousset .

Thêm vào đó, vs Trần Thái Quý đã đại diện Phong Trào Việt Võ Đạo Châu Âu do vs Nguyễn Văn Nhân phát động tại **Basel**.

Ngoài các võ đường ở Channes de Bogis (vs Hà Chí Thanh) và võ đường ở Thannerstrasse, Basel (vs Trần Thái Quý), mới đây VVN-VVĐ đã phát triển thêm ở một số nơi thuộc quốc gia Thụy Sĩ do một số VS HLV giảng dạy như :

- ở **rue des Peplier**, Genève (VSTH Rodolphe Bodmer),
- ở **Arnold-Guyot**, Neuchâtel (VSTH Võ Tuấn Hùng),
- ở **Rothbergstrasse**, Muttentz (VSTH Đặng Thanh Phong),
- ở **Emil Frey Strasse**, Munchenstein (HLV Triệu Văn Vân),
- ở **Bale** (HLV Nguyễn Văn Yên).

VOVINAM-Việt Võ Đạo Tây Ban Nha

Tháng 9-1996, HLV Patrick Levet trong nhóm VVDQT ở Pháp sang Việt Nam tập huấn thêm VOVINAM Việt Võ Đạo . Sau đó anh trở về Canarias Tây Ban Nha mở võ đường và phát triển VOVINAM tại đây. Ngày 10-2-1997, Patrick Level đã thành lập Hội VVN-VVD địa phương do anh làm Chủ Tịch và HLV Sergio Mora Hernandez làm Tổng Thư Ký, đặt trụ sở tại Canarias.

Hiện nay, ngoài Trung Tâm HL VVN-VVD Canarias do VSTH Pedro Ángel González điều hành và phát triển, còn có thêm một Trung tâm nữa tại Puerti de la Cruz, Tenerife, Tây Ban Nha do VSTH Miguel Ángel Díaz Luis thành lập và phát triển.

Vovinam Việt Võ Đạo Anh Quốc

Tại thủ đô Luân Đôn Anh Quốc, HLV Kato Grant đã có lớp huấn luyện VOVINAM Việt Võ Đạo ở số 67a Woodstock road, Finsbury park, London, N43EU, đào tạo huấn luyện viên cung ứng cho phong trào VVN-VVD Anh Quốc

Vovinam Việt Võ Đạo Bồ Đào Nha

Đại Hội Võ Sư VOVINAM Việt Võ Đạo Châu Âu năm 1990 chỉ định HLV Trần Hữu Hà, trách nhiệm lãnh đạo phát triển VVN-VVD tại thủ đô Quốc Gia Bồ Đào Nha.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Đan Mạch

Phong trào VVN-VVD Đan Mạch do HLV Trần Ngọc Thanh điều hành và phát triển.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Hòa Lan

Từ những năm cuối thập niên 80, vs Nguyễn Văn Nhàn đã chỉ định vs Nguyễn Trung Cang điều hành Trung tâm Huấn luyện VVN-VVD tại Hertogenbosch - Hòa Lan (Netherlands).

VOVINAM-Việt Võ Đạo Iceland

Băng đảo Iceland ở phía tây bắc Anh quốc, nằm giữa Biển Xanh (Greenland Sea) và bắc Đại Tây Dương, diện tích 103 ngàn cây số vuông với nhân số trên dưới 300 ngàn người. Băng đảo Iceland cũng có sự hiện diện của VVN-VVD do huấn luyện viên Cristian Bors giảng dạy.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Lỗ Ma Ni

Tại thành phố Iasi, phía đông bắc của một quốc gia thuộc Đông Âu, Lỗ Ma Ni (Romania), VOVINAM Việt Võ Đạo cũng đã có mặt sau 10 năm Romania tách khỏi khối Cộng sản. Một lớp Huấn luyện VVN-VVĐ tại Ihtus Training Center, Iasi, đã được điều hành và phát triển luyện võ cho thanh thiếu niên Romania bởi HLV Florin Macovei .

VOVINAM-Việt Võ Đạo Ba Lan

Lớp võ VVN-VVĐ tại Marszałkowska thủ đô Warszawa của Ba Lan (Poland) vs Ryszard Jozwiak điều hành và phát triển.

VVN-VVĐ Cộng Hòa Liên Bang Nga

-VVN-VVĐ vùng Krasnodar Krai

Tại vùng Krasnodar Krai , miền đất đen rất phì nhiêu tây nam Cộng Hòa Liên Bang Nga, gần Hắc Hải (Black Sea) và Caspian Basin, một Trung tâm VVN-VVĐ đã có mặt ở Belorechensk và do vs Oleg Petrakovets huấn luyện.

Hội đồng Điều hành vùng Krasnodar Krai có các nhân sự sau :

Chủ tịch :Oleg Petrakovets
Thư ký : Sergey Gordeev
Thủ quỹ : Elena Petrakovets

VVN-VVĐ vùng Kalmyki

Cộng hòa Kalmykia là tiểu bang thuộc Cộng Hòa Liên Bang Nga nằm giữa hai sông Volga và sông Don, miền đông nam Âu châu. Những năm gần đây VVN-VVĐ đã hiện diện tại Kalmykia với một Hội đồng Điều hành gồm :

Giám Đốc Kỹ thuật : Bambyshev Vasily
Chủ tịch : : Gungeev Valery
Phó Chủ tịch : Mandjiev Vladimir
Thủ quỹ : Cherenova Delyash

VOVINAM-Việt Võ Đạo Uzbekistan

Cộng hòa Uzbekistan, phía bắc của Afghanistan, là một quốc gia bị Nga thôn tính cuối thế kỷ 19 rồi sát nhập vào Liên Bang Xô Viết. Sau năm 1991 Uzbekistan được độc lập .

Trong những năm gần đây một Trung tâm Huấn luyện VVN-VVĐ đã được thành lập ở Samarkand , thủ phủ của Tamerlane thuộc Uzbekistan bởi HLV Seitmemet Mujdabaev.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Belarus

Belarus, bắc giáp Latvia và Lithuania , đông giáp Nga, tây giáp Ba Lan và nam giáp Ukraine, là một quốc gia bị Liên Bang Xô Viết thôn tính và được độc lập năm 1991.

Cũng năm 1991 tại thành phố Minsk, thủ đô của Belarus, HLV Nguyễn Anh Dũng đã thành lập võ đường VVN-VVĐ , đào tạo huấn luyện viên cung ứng cho nhu cầu phát triển tại các quốc gia thuộc Liên Bang Xô Viết và khối Cộng sản Đông Âu cũ.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Ukraine

Cộng hòa Ukraine là một Quốc gia độc lập ở Đông Âu, năm 1921 bị sát nhập vào Liên Bang Xô Viết. Sau khi khối Cộng sản tan vỡ, Ukraine được độc lập năm 1991, và cũng năm 1991 HLV Trương Quang An đã khai mở Trung Tâm Huân Luyện VVN-VVĐ tại thành phố Kiev, thủ đô của quốc gia này.

VOVINAM-Việt Võ Đạo Iran

Một Trung Tâm Huân Luyện VVN-VVĐ tại quốc gia Iran đã được khai giảng ở Trụ sở số 9, Maryam 11 Alley 2nd Faz of Andisheh Town Tehran Iran.

Ban Điều hành Hiệp Hội VVN-VVĐ IRAN gồm:

Chủ tịch : Javad Amini

Phó Chủ tịch : Maryam Ebrahimi

Thư ký : Abulfazl Sadeghi

Thủ quỹ : Mohammad Ghasem Amini

Các Ủy viên :

Javad Amini (Kỹ thuật)

Habib Ghorbanpur (Nghiên cứu)

Mohammad Haghdust (Nhân sự)

Bác sĩ Ghasem Fathi (Y tế)

Ebrahim Heydari (Tổ chức)

Ali Salari (Kế hoạch)
Hojat Qezelbash (Kỷ luật)
Mojtaba Tabar (Huấn luyện)

VOVINAM-Việt Võ Đạo Pakistan

Những năm gần đây VVN-VVD cũng có mặt tại số H#3 Haveli Zaildaran Munir Shaheed Road, Ichhra, Lahore, quốc gia Pakistan, do HLV Zahid Masood Khan điều hành và tổ chức.

VOVINAM Việt Võ Đạo Phi Châu

So với các châu lục khác, phong trào VVN-VVD Phi châu phát triển muộn màng nhất.

Đại hội VOVINAM Việt Võ Đạo thế giới tổ chức từ ngày 30- 6 đến hết ngày 1-7 năm 1990 tại Thủ Đô Tỉnh Thần Người Việt Tỵ Nạn Little Saigon Nam California Hoa Kỳ, gồm các võ sư, huấn luyện viên và đại diện trên khắp thế giới, trừ Việt Nam, về họp, đã biểu quyết bầu HLV Nguyễn Ngọc Mỹ đang sinh hoạt tại quốc gia Bờ Biển Ngà (Ivory Coast, Côte d'Ivoire) làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ VVN-VVD Phi Châu và sau đó HLV Ben Ali được chỉ định trách nhiệm lãnh đạo phát triển tại Quốc Gia Maroc.

Những năm sau đó, võ đường VVN-VVD đã có mặt tại một số địa điểm khác ở Phi châu cũng như nhân sự phụ trách ở các quốc gia này :

- **Annasr Batna** thuộc quốc gia **Algeria** (vs Berghout Salah),
- **Burkina Faso** (tên cũ là Upper Volta) (vs Arouna Savadogo)
- **Bờ Biển Ngà (Ivory Coast-Côte d'Ivoire)** (Các VS HVL: Djaniklo Kouami Ali, Comoe Edanov Clément, Gueu Gon Emile, Mimi Serge Guillaume)
- **Ma-Rốc (Morocco)** (vs Abillat Hassan)
- **Senegal.**
- **VVN-VVD tại Đảo Réunion (Reunion Island)**

Đảo Réunion ở nam Phi châu trong Ấn Độ Dương, phía đông của đảo Madagascar . Đảo Réunion là thuộc địa cũ của Pháp, diện tích khoảng 2517 cây số vuông, dân số ước lượng trên dưới 800 ngàn. Người Việt đã có mặt sinh sống tại đảo này từ cuối thế kỷ 19. trong đó có nhiều hậu duệ của một số vua quan triều đình Nguyễn. Mãi cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, VOVINAM Việt Võ Đạo ,

môn võ của dân tộc Việt Nam, mới có mặt tại đảo Réunion, hòn đảo lịch sử nhiều máu và nước mắt con dân Việt, và hiện do các VSTH, HLV Patricia Klein, Bertrand Grolleau, René Dijoux, . . . điều hành và phát triển tại hai Trung Tâm :

-Dojo de St Leu, école du plateau(giữa đường Piton St Leu và les Avirons)

-Salle polyvalente de St François

Tiện đây, cũng xin nhắc lại lai-lịch sư-môn của các võ sư, huấn luyện viên khai phá VVN-VVD đầu tiên tại hòn đảo lịch sử Reunion Island :

- võ sư Patricia Klein nhập môn VOVINAM Việt Võ Đạo từ 1978 tại Toulouse Pháp Quốc và là môn đệ của võ sư Trương Quang Tuấn.

- Huấn luyện viên Trung đẳng cấp 2 Bertrand Grolleau là môn đệ của võ sư Nguyễn Điện, nguyên Quản đốc Trung Tâm Huấn luyện VOVINAM Việt Võ Đạo Vũng Tàu trước 1975, tại Bordeaux Pháp Quốc và

- Huấn luyện viên René Dijoux là môn đệ của một võ sư Việt Nam đầy nhiệt huyết và khí phách mang hai dòng máu Việt-Indonesia, vs Sudorruslan, tại Paris.

Tháng 2/ 2004 VVN-VVD đảo Réunion đã tổ chức một học hội tại Bélouve thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham dự.

Ngày nay, các môn sinh VVN-VVD tại mỗi quốc gia Phi châu đều thành lập những liên đoàn , những club riêng, những ban điều hành để tự phát triển và tổ chức những cuộc tranh giải võ thuật địa phương, quốc gia hay thế giới..

VVN-VVD Úc châu Thái Bình Dương

VOVINAM Việt Võ Đạo Tân Tây Lan

Một Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD đã được khai giảng tại số 54 Lincoln Rd, Henderson, Auckland quốc gia Tân Tây Lan (New Zealand) do huấn luyện viên Trần Quang Lộc điều hành và phát triển, đã quy tụ đông đảo võ sinh theo tập gồm cả thanh thiếu niên Việt tỵ nạn và thanh thiếu niên bản xứ. Đây là vùng có mặt của phong trào VVN-VVD Hải ngoại tại miền South Pacific Ocean cực nam bán cầu

VOVINAM Việt Võ Đạo Úc châu

Người đặt viên gạch đầu trong việc thành lập những lớp VVN-VVD sớm nhất tại Úc Đại Lợi là Huấn luyện viên Trung đẳng cấp 3 Diệp Khôi, năm 1981, tổ chức

ngay trong khuôn viên một số chùa Phật Giáo thuộc tiểu bang Victoria, giáo dục văn hóa, xã hội và võ thuật võ đạo cho đông đảo thanh thiếu niên, các con em của người Việt tỵ nạn trong các đoàn thể Gia Đình Phật Tử địa phương, nhất là tại chùa Quang Minh, số 18 Burke street thành phố Braybrook, Victoria. Những năm gần đây VVN-VVĐ địa phương có thêm một số võ sư, huấn luyện viên tiếp tay phát triển như Hoàng Phú Quốc, Huỳnh Ngọc An, Quan Tuấn Kiệt, Lý Văn Ngôn, Đào Nguyên Quân, Trần Việt Kha, Huỳnh Kim, Nguyễn Nam, Hoàng Tâm, Minh Tiến, . . .

Bắt đầu từ những năm giữa thập niên 80 trở đi, VVN-VVĐ đã bùng phát nhiều nơi tại Úc châu bởi các võ sư, huấn luyện viên đã có đời sống ổn định tại địa phương, nhất là bởi rất nhiều võ sư, huấn luyện viên trong những đoàn Boat People vượt biên "đặc biệt" ào ạt định cư tại Úc, năm 1984, trong đó có cả các võ sư tiền đạo chủ lực như Lê Công Danh, Nguyễn Văn Thông, Trần Huy Quyền, . . . Nhiều Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVĐ được thành lập ở Sidney, ở Canberra, ở Melbourne, và ở các vùng, các thành phố phụ cận. Một số trung tâm lớn, chính, được các môn sinh VVN-VVĐ dựng Bàn Thờ Quốc Tổ Hùng Vương ngay tại chỗ trang trọng nhất trong võ đạo đường. Hàng năm cứ vào khoảng tháng ba âm lịch, con dân Việt ly hương trong cộng đồng người Việt, không phân biệt tôn giáo, quanh vùng, lại về đây, chiêm bái, tế lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương do môn sinh VVN-VVĐ tổ chức, cùng nhau nhớ về cội nguồn.

Dưới đây là một số trung tâm điển hình đã được thành lập ở các tiểu bang lớn như New South Wales, Victoria, South Australia và ở New Caledonia:

1/ Tại tiểu bang New South Wales :

Năm 1985 võ sư Lê Công Danh thành lập Trung tâm Huấn Luyện VVN-VVĐ tại thành phố Sydney thuộc tiểu bang New South Wales, phụ tá cho võ sư Lê Công Danh là các huấn luyện viên Trần Quang Sơn, Lê Quang Quới, v.v. . .

2/ Tại tiểu bang Victoria

Song song đó, tại thành phố Melbourne và các vùng phụ cận, các thành phố thuộc tiểu bang Victoria, ngoài chùa Quang Minh, Braybrook, Victoria, đã có từ trước, VVN-VVĐ còn có các trung tâm được thành lập vào những thời điểm khác nhau sau 1985 :

- **TT Vovinam Springvale** đặt tại số 38 Windsor Ave, Springvale, Vic. Do võ sư Trần Huy Quyền thành lập và điều hành.
- **TT Vovinam Preston Center**, ở Tyler & Ash St., Vic.(vs Quan Tuấn Kiệt).
- **TT Vovinam Richmond Center** đặt tại Hodge St. & Victoria Pde. (St. Johns Catholic Church, Crn. Hodge St. & Vic.) do vs Huỳnh Ngọc Ân giảng dạy.

- **TT Vovinam Kensington Center** số 1 Altona st, Kensington, Vic do HLV Nguyen Le Huy, Robert & Paul điều hành.
- TT Vovinam . Lalor Center ở St. Luke Primaty School số 1A David st.
- **TT Vovinam St. Albans East Center** Scout Hall, Percey st, Vic, (vs Lý Văn Ngôn).
- **TT Vovinam St. Albans West Center** đặt tại Brimbank College, Moffat St, Alban, Vic, (vs Đào Nguyên Quân).
- **TT Vovinam Braybrook Center** tại YCW Sunshine Sport CentreRec West, Lily St., Braybrook, Vic., (vs Trần Kha, Lý Văn Ngôn).
- **TT Vovinam Springvale Center** ở Community Hall số 1 Osborne Ave. (vs Lê Quang Trung).
- **TT Vovinam Reservoir Center**, số 23 Reservoir Civic Centre , - TT Edwards St. (vs Nguyễn Hữu Hùng).
- **TT Vovinam Bourke**, 18 Bourke st, Braybrook VIC
- **TT Vovinam Labor Centert**, St Luke Primary School, 1A David st (vs Nguyễn Hữu Hùng)
- **TT Vovinam Richmond Center** , Crn : Punt Rd & Victoria Pde, Richmond (HLV Huynh Ngoc An)
- **TT Vovinam North Richmond Center** 1/160 Elizabeth st, N. Richmond (HLV Le Quang Trung)

3/ Tại tiểu bang South Australia

Năm 1987-1988, với sự yểm trợ tích cực của các võ sư Lê Công Danh, Nguyễn Văn Thông, Trần Huy Quyền và một số HLV thuộc Melbourne, một Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVD đã được thành lập tại Adelaide tiểu bang Nam Úc.

Lúc đầu võ sư Đỗ Chánh Tâm được chỉ định làm Trung tâm trưởng, các Trung tâm trưởng kế nhiệm là vs Phạm Thị Loan và vs Lê Thành Nhân kiêm nhiệm, trụ sở đặt tại The Northern Woodville Youth Association Hall số 41 Kent st, Mansfield, SA, với một giàn đông đảo VS, HLV giảng dạy như bác sĩ Nguyễn Mạnh Việt, các võ sư trợ huấn Nguyễn Văn Hùng, Trần Đình Luyện, Hồ Quang Thanh Sơn, Trần Thanh Quang, Vũ Đức Minh Đăng, Nguyễn Bá Tuấn, v. v. . . ,

Ngược thời gian về 2 năm trước, , ngày 14-9-1986, Đại Hội VOVINAM-VVD Úc Châu đã long trọng diễn ra tại Trung Tâm Cộng Đồng Springvale, tiểu bang Victoria với sự tham dự của hàng ngàn quan khách và đồng bào cùng với các võ sư, HLV : Lê Công Danh, Trần Huy Quyền, Nguyễn Văn Thông, Diệp Khôi, Đỗ Chánh Tâm, Lê Quang, . . . Đại hội đã đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của phong trào VVN-VVD tại châu đại dương.

4/ VVN-VVD tại Tân Đảo New Caledonia

Tân đảo New Caledonia hiện nay có dân số khoảng 200 ngàn người, là cựu thuộc địa của Pháp nằm ở nam Thái Bình Dương, cách phía đông Úc châu 1500 cây số và phía bắc Tân Tây Lan 1700 cây số, diện tích khoảng 19 ngàn cây số vuông và có vài đảo nhỏ xung quanh.

Năm 1993, với sự yểm trợ tích cực của các võ sư huấn luyện viên VVN-VVĐ Úc châu, một Trung Tâm Huấn Luyện VVN-VVĐ đã được thành lập tại đảo chính New Caledonia do hai huấn luyện viên Vincent Thân Trọng và Trần Thiện Vũ trực tiếp điều hành và phát triển. Trung tâm Tân Đảo New Caledonia đã thu hút nhiều võ sinh theo tập và là nơi sinh hoạt chính của cộng đồng người Việt tại hòn đảo du lịch này.

Nhìn chung, sự phát triển VVN-VVĐ Úc châu Thái Bình Dương từ 1980 đến 2006 tại các thành phố lớn, nơi có đông người Việt định cư như Sydney, Melbourne, Adelaide, . . . ngoài hàng ngàn môn sinh thuộc các cấp Tự Vệ Nhập Môn, cấp Sơ Đẳng, còn có 14 võ sư thuộc hàng Cao đẳng và 50 võ sư trợ huấn và huấn luyện viên các cấp .

Ngoài việc huấn luyện võ thuật, đào tạo các thế hệ thanh thiếu niên có "bàn tay thép và trái tim từ ái" trong đường hướng Cách Mạng Tâm Thân, VVN-VVĐ đã trở thành môn võ Việt khá phổ thông trong cộng đồng người Việt cũng như người bản xứ tại Úc châu và nam Thái Bình Dương (New Zealand, New Caledonia).

Ngay từ những năm đầu lưu vong, các môn sinh VOVINAM Việt Võ Đạo đã tích cực yểm trợ cộng đồng tổ chức những Lễ hội truyền thống như Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán , và các sinh hoạt công ích khác, ngoài ra còn tham dự và biểu diễn võ thuật trong các Lễ Hội của các cộng đồng chính mạch cũng như di dân và các công tác xã hội từ thiện công ích khác.