

Khởi Đầu Phong Trào

VOVINAM Việt Võ Đạo Âu Châu và Đức Quốc

VSNT Phan Quỳnh

Tháng 11 năm 1973, sinh viên du học Dương Quan Việt, và cũng là Huấn Luyện Viên (HLV) Hoàng Đại Vovinam Việt Võ Đạo, đã đơn độc truyền bá VVN-VVĐ, mở lớp võ Tự Vệ Nhập Môn trong trường Đại Học Cao Đẳng Kỹ Thuật (Technische Universitaet) Stuttgart. Lớp võ khoảng 50 Môn Sinh, hầu hết là sinh viên người Đức dân bản xứ.

Đây là lớp võ đầu tiên trên thế giới, ngoài Việt-Nam, một khởi điểm mở đầu lịch sử phát triển Vovinam Việt Võ Đạo (VVN-VVĐ) hải ngoại.

Cũng cần nhắc thêm, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã gây khủng hoảng trầm trọng, không những chỉ đến toàn thể cộng đồng người Việt ở Âu châu nói chung, đến đời sống khó khăn, mất liên lạc gia đình của giới sinh viên Việt-Nam du học xa quê hương nói riêng, mà còn cắt đứt sinh hoạt phát triển Vovinam Việt Võ Đạo Đức Quốc bởi những chiến dịch "tiếp thu", sang đoạt các cơ sở vật chất và tinh thần, các tòa Đại sứ, Lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa, kể cả cơ sở phát triển Vovinam Việt Võ Đạo, của cán bộ Cộng sản Việt Nam nằm vùng ở Âu châu, của những sinh viên thân Cộng hoặc xu thời, chạy theo thời cuộc để cầu lợi lộc cá nhân. v.v . . . HLV Dương Quan Việt đã đơn thân độc mã chống chọi mọi áp lực "tiếp thu Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo" của nhóm sinh viên thân Cộng này và vừa phải bằng mọi giá để duy trì sinh hoạt các lớp võ....Những cuộc đụng độ thử thách đã xảy ra...

Đầu năm 1976, một cuộc hội ngộ tình cờ, bắt tay lịch sử, nhân một cuộc biểu diễn võ tại Stuttgart, giữa những HLV trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết : Nguyễn Tiến Hội 23 tuổi (ở Hannover, Đức). Trần Nguyên Đạo 22 tuổi (ở Paris, Pháp), và Dương Quan Việt 24 tuổi (ở Stuttgart, Đức) mở đầu cho sự kết hợp phát triển Vovinam Việt Võ Đạo Âu châu.

Những năm 1976-1985, VVN-VVĐ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Các lớp võ, Trung Tâm Huấn Luyện, Hội Đoàn, club.v.v... thi đua thành lập thu hút đông đảo thanh thiếu niên theo tập. Môn Sinh 95% là dân bản xứ Châu Âu và đã vượt sĩ số 5.000. Những cuộc biểu diễn ra mắt quần chúng, tranh giải, thi đấu Quốc Gia, Quốc Tế... đã được tổ chức liên tục, không ngừng nghỉ khắp nơi ở Châu Âu. Sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo với một lực lượng Huấn Luyện Viên hùng hậu và ào ạt thi đua tổ chức huấn luyện khắp nơi trên 16 Quốc Gia Tây Âu và Bắc Phi. Như cơn sóng thần, không một sức mạnh nào ngăn cản nổi sức mạnh bùng nổ phát triển VVN-VVĐ hải ngoại trong thời kỳ này.

Ngoài phía cộng đồng người bản xứ như đã trình bày trên, riêng về phía cộng đồng người Việt ở Âu châu, VVN-VVĐ cũng phát triển mạnh mẽ trong quần chúng thanh thiếu niên người Việt tỵ nạn ngay từ đầu thập niên 1980, dưới sự phát động mãnh liệt của võ sư Cao đẳng Nguyễn Văn Nhân, nguyên Cục Trưởng Cục Huấn Luyện VVN-VVĐ Miền Tây

Việt-Nam trước 1975, cùng một toán huấn luyện viên tỵ nạn và định cư tại các vùng Munich, Hamburg và Frankfurt và cũng như võ sư Cao đẳng Đặng Hữu Hào tại Hamburg Đức Quốc

Ngay khi mới đặt chân nơi xứ người, Vs. Nguyễn Văn Nhân bắt tay ngay vào việc liên tục tổ chức biểu diễn võ thuật và mở hàng chục lớp võ Tự Vệ Nhập Môn VVN-VVD trong cộng đồng đông đảo người Việt-Nam tỵ nạn vừa sang định cư tại Đức. "Đại Phong Trào Châu Âu" do Vs Nguyễn Văn Nhân thành lập với địa bàn hoạt động rộng trên 8 Quốc Gia và 20 thành phố....Võ Sư Nguyễn Văn Nhân trong Đại Phong Trào Châu-Âu một mặt dạy võ, một mặt tổ chức liên tục sinh hoạt VVN-VVD , mở phòng tập và những sinh hoạt sau :

- Ấn hành liên tục nhiều Đặc san, nhiều kỷ yếu, nhiều tài liệu học tập, như : Suu Tầm Theo Đường Hướng Văn Nghệ Môn Phái-Tuyển Tập Nhạc (1982), Vovnam-Việt Võ Đạo-Tập Giới Thiệu Ấn Bản Mùa Xuân (1982), , Điềm Sáng, Tâm Kinh Việt Võ Đạo (1984), Ý Nghĩa 10 Điều Tâm Niệm (1985), Lửa Thề Hệ (1986), Tre Xanh (1989), v.v. . . làm tài liệu sinh hoạt Vovnam-Việt Võ Đạo

- Ngày 24-7-1984, tổ chức "Hè Quyết Tiến" cho thanh thiếu niên, võ sinh người Việt Âu châu tại Hamburg;

- Ngày 29-7-1989, "Phục Hùng Dân Khí", Moenchengladbach;

- Ngày 23-7 đến 6-8-1989, trại "Hè Hưng Nam" Hòa Lan;

- Ngày 9-9-1989, "Tinh-Dân, Nghĩa Nước" tại Erbach,

- v....v....

Ngày 10-03-1990, lần đầu tiên Đại Hội Võ Sư VVN-VVD Châu Âu nhóm họp tại Stuttgart, Đức Quốc. Sau đó, lần lượt ra đời các tổ chức chánh thức có pháp luật tại mỗi quốc gia bảo vệ:

- Tổng Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu,

- Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Quốc Gia Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan,v.v...

- Hội Đồng Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu và

- Hội Đồng Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo Quốc Gia Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan...

Một điểm quan trọng trong thời gian này, năm 1989-1990, phần đông Võ sư , HLV và Môn Sinh ở tổ chức Việt Võ Đạo Quốc Tế đã ý thức trước những khó khăn mới của hoàn cảnh mới, nên tự nguyện rút khỏi nhóm Việt Võ Đạo Quốc Tế và trở về với truyền thống cố hữu của Môn Phái VVN-VVD, với võ phục màu xanh “trùng dương” chứ không khoác áo màu đen nữa.

Tính đến năm 1995, Môn Sinh VVN-VVD tại Châu Âu, người Việt-Nam và người dân bản xứ Châu Âu đã lên đến số trên 15,000 và khoảng 500 Tân Huân Luyện Viên Trung đẳng được đào tạo.

Thập niên 1995-2005, võ sư Trang Phước Đức (Paris, Pháp Quốc) thừa kế võ sư Nguyễn Văn Nhân và nhận lãnh trọng trách tiếp tục hoạt động trong "Phong Trào VVN-VVD Châu Âu" phát triển mạnh trong sinh hoạt cộng đồng người Việt và bán xứ, với các võ sư Trần Thái Quý (Thụy Sĩ), Trần Phước Thiện (Đức Quốc), Stefano Finato (Ý Đại Lợi), Nguyễn Trung Cang (Hòa Lan), v..v...

Trong thời gian từ 1991 đến 2002 VOVINAM Việt Võ Đạo Âu châu có những cuộc tranh giải tại :

1991 *Bruxelles, Bỉ Quốc (Belgique)*: giải kỹ thuật VVN-VVD Âu châu
1992 *Vérone , Ý Đại Lợi (Italy)* : giải đối kháng VVN-VVD Âu châu
1995 *Neuchâtel, Thụy sỹ (Suisse)* : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu
1997 *Paris, Pháp (France)* : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu
1999 *Lyon, Pháp (France)* : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD Âu châu
2002 *Paris, Pháp (France)* : giải kỹ thuật, giải đối kháng VVN-VVD thế giới

Hiện nay, có nhiều Hội Đoàn giả mạo và Hội Đoàn thật, chính thức của VVN-VVD truyền thống tại Châu Âu. Dĩ nhiên đại diện chính thức Môn Phái VVN-VVD tại Châu Âu vẫn là những Hội Đồng Võ Sư Quốc Gia.

Ban Điều Hành Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu gồm 2 tổ chức : **Hội Đồng Võ Sư** và **Ban Chấp Hành Tổng Đoàn**

Những Chủ tịch đầu tiên của Hội Đồng Võ Sư và của Ban Chấp Hành Tổng Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu điều hành bởi các võ sư sau :

Hội Đồng Võ Sư

1990-1992 : Trần Nguyên Đạo
1992-1994 : Hà Kim Khánh
1994-1996 : Hà Chí Thành
1994-1999 : Sudoruslan
1999 2001 Nguyễn Phi Long

Ban Chấp Hành Tổng Đoàn

1990-1991 Trần Nguyên Đạo (CT Pháp Quốc kiêm nhiệm vì chưa có Tổng Đoàn)
1991-1995 Dương Quan Việt (được bầu tại Bruxelles, Bỉ, tháng 3/1991)
1995-1997 Nguyễn Thế Trường (được đắc cử tạm thời đến tháng 11-1997)

Vovinam Việt Võ Đạo tại Tây Đức

Tại Tây Đức , tháng 12 năm 1976, buổi lễ Tuyên Thệ Nhập Môn vô cùng đặc biệt tổ chức tại Stuttgart dành cho 4 võ sư Thái Cực Đạo, sinh viên du học người Việt-Nam, sau khi tập xong khóa Tự Vệ Nhập Môn, xin chánh thức gia nhập vào Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo. HLV Dương Quan Việt đã đại diện Môn Phái chu toàn công việc. Rất tiếc, chỉ

có Vs Võ Trung là thành tài đến Hồng Đai Cao Đẳng VVN-VVD. Vs Trung hiện nay đang hoạt động tích cực tại Texas USA.

1979, HLV Nguyễn Tiến Hội thành lập một trung tâm huấn luyện Việt Võ Đạo tại Hannover. Đây là võ đường tư, rộng lớn và chỉ chuyên huấn luyện môn võ Vovinam Việt Võ Đạo đầu tiên trên Thế Giới, ngoài Việt Nam. Võ đường có hàng trăm Môn Sinh và hàng chục HLV Hoàng Đai được đào tạo. Đặc biệt nhất là nơi xuất thân của những người Môn Sinh dân bản xứ Tây Phương đầu tiên trên Thế Giới, sau này, đạt trình độ võ sư Hồng Đai Cao Đẳng VVN-VVD : Vs Can Oezen (Hannover) và Vs Juergen Schwerdtmann (Minden).

Ngày 02. tháng 8 năm 1979 tại trường Đại Học Stuttgart, HLV Dương Quan Việt tổ chức cuộc biểu diễn võ thuật Việt Võ Đạo lớn đầu tiên với 30 HLV Trung đẳng và Môn Sinh các cấp thi thố tài năng trước một số đông khán giả và nhiều sinh viên thế giới đang du học tại đây, do đó, tiếng vang danh xưng VVN-VVD , môn võ Việt Nam đã lan truyền khắp năm châu bốn bể.

Lần đầu tiên, ngày 23 tháng 4 năm 1983, cuộc tranh giải VVN-VVD Châu Âu to lớn nhất được tổ chức tại Stuttgart và 3 thành phố vùng phụ cận. Trên 200 VS HLV và Môn Sinh khắp Châu Âu liên tục tranh tài trong 3 ngày trước đông đảo khán giả khắp nơi về dự khán.

Vs. Đặng Hữu Hào cũng đã liên tục tổ chức biểu diễn võ thuật và mở nhiều lớp võ VVN-VVD trong cộng đồng người Việt-Nam tỵ nạn vừa sang định cư tại thành phố Hải Cảng Hamburg 3 triệu dân địa phương, Bắc Đức Quốc.

Tính đến năm 1989 sĩ số môn sinh VVN-VVD người Việt-Nam trong cộng đồng Người Việt-Nam tỵ nạn đang theo tập đã vượt trên 1.000 người, với 50 Huấn Luyện Viên Hoàng Đai. Môn sinh Trần Phước Thiện là một trong những HLV ưu tú và đầy công lao xây dựng "Đại Phong Trào VVN-VVD Châu Âu"

Tháng 1 năm 1989, Vs Dương Quan Việt thành lập thêm một trung tâm huấn luyện nữa tại Stuttgart. Đây là một võ đường tư, to lớn và chuyên huấn luyện một môn võ Vovinam Việt Võ Đạo với 9 năm liên tục sinh hoạt không ngừng nghỉ. Kết quả tổng cộng khoảng 1.000 Môn Sinh theo tập và 20 HLV Hoàng Đai Trung và Cao cấp được đào tạo, với 99% là người dân bản xứ Tây Phương.

Cũng vào thời điểm này, sau 15 năm, Vs. Dương Quan Việt đã quay trở lại trường cũ, đích thân đứng lớp dạy, trường Đại Học Cao Đẳng Kỹ Thuật (Technische Universitaet) Stuttgart đã chính thức công nhận võ học VVN-VVD và thâu nhận vào Chương Trình Sport. Đây là một thành tích lớn, rất quan trọng của sự phát triển Vovinam Việt Võ Đạo tại Đức Quốc, bởi vì từ trước đến nay, một môn võ không dễ dàng được chính thức công nhận vào Chương Trình Giảng Dạy Thể Dục Thể Thao trong các trường Đại Học Đức Quốc.

Sau đó, HLV Trung đẳng II Enoch Jenkins (Tiến Sĩ Hóa Học) thay thế Vs Dương Quan Việt để tiếp tục duy trì hoạt động lớp võ đến ngày nay. Hàng năm, vài trăm sinh viên Đại Học đến gia nhập lớp võ để tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo.

Hội Đồng Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo Đức Quốc:

Ban Cố Vấn :

Võ sư, Tiến Sĩ Khoa Học , Dương Quan Việt, (Stuttgart)

Võ sư Nguyễn Tiến Hội (Hannover, kiêm ủy viên Khảo Thi).

Ban Điều hành :

Chủ Tịch Đức Quốc : Võ sư Juergen Schwerdtmann (Minden)

Võ sư Nguyễn Thành Xê (Munich, Chủ Tịch Munich và Bayern)

Vs George Appiah (Stuttgart, Chủ Tịch Stuttgart, Baden, và Wuerttemberg).

Ủy viên :

Vs Can Oezen (Hannover, ủy viên Tổ Chức Tranh giải)

Vs Phạm Thành Nam (Munich)

Vs Bùi Long Cửu (Munich)

Vs Cao Hải Thanh Trung Kevin (Hamburg)

Vs. Trần Phước Thiện (Đại Diện Phong Trào Châu Âu tại Đức)

v.v. . .

Mùa Xuân 2006